

DEFENSIE

# Gisteren, vandaag, morgen altijd Para-Commando

*In tijden van crisis,  
polarisatie en tegenspoed  
is eenheid de uitweg.*

*Zet je verschillen opzij en help elkaar.*

*Ons Belgisch motto moet  
meer dan ooit 'geleefd' worden.*

*Eendracht maakt macht*

*l'Union fait la force*

*Einheit macht stark*

# ANPC.V Regionale Leuven

# Every man an emperor

*Monty*

[www.paracommando-vriendenkring-leuven.be](http://www.paracommando-vriendenkring-leuven.be)

## Inhoud

1.	Het bestuur.	3
2.	Woord van	4
2.1.	De voorzitter.	4
2.2.	De secretaris.	4
2.3.	De penningmeester.	4
2.4.	De redactie.	
3.	Vorbije activiteiten.	5
3.1.	Maandelijks schietbeurten.	5
3.2.	Parachute Regimental Day.	5
3.3.	11 Juli Feest van de Vlaamse gemeenschap.	5
3.4.	19 Juli Jaarlijkse herdenking van de “Slag bij Fromelles” Frankrijk.	6
3.5.	20 Juli Dag van Nationale rouw.	8
3.6.	21 Nationale Feestdag.	9
3.7.	7 augustus B.B.Q. Regionale Brabant.	10
3.8.	14 Augustus onze jaarlijkse B.B.Q.	11
4.	Toekomstige activiteiten.	13
4.1.	Door onze regionale Leuven.	13
4.1.1.	Onze schietsectie.	13
4.1.2.	3 september SAS-SOE SFGp « Plaine Sapins ».	13
4.1.3.	11 September NAVO/OTAN/NATO MEMORIAL DAY te Fretin (Fr).	14
4.1.4.	11 September SA Limbosch-Melsens te Peer & Meeuwen.	14
4.1.5.	9 oktober MOSSELFESTIJN zie blz 39-40.	14
4.1.6.	6 november Korpsmaal.	14
4.1.7.	21 november Red & Black Dragon March.	14
4.2.	Door andere regionalen waar wij aan deel nemen.	14
4.2.1.	Antwerpen.	14
4.2.2.	Brabant.	14
4.2.3.	Menen.	14
4.2.4.	Oostende.	16
4.3.	Door de nationale.	16
5.	Nieuws bij onze buitenlandse vrienden.	16
5.1.	Parachute Regimental Association POLMPEY Branch (UK).	16
5.1.1.	Bevrijding Falklands.	16
5.1.2.	Eénmalige Generatie Parade bij het Parachute Regiment	16
5.2.	Union Nationale des Parachutistes (Fr).	19
5.3.	Union Européenne des Parachutistes.	21
6.	Voor U gelezen.	
6.1.	Overhandiging boek “75 jaar Belgische Special Forces” aan Zijne Majesteit de Koning.	22
6.2.	Plaatsing SAS wing op het graf van Yves Basseur.	22
6.3.	BRUSSEL – KAMINA op twee wielen.	23
6.4.	Opleiding SAS in Westmalle.	25
6.5.	FLY.	32
6.6.	DEFENCE.	35
6.6.1.	29 Mei Flandres Field American Cemetery.	35
6.6.2.	Internationale Dag van de Blauwhelmen.	35
6.6.3.	Hoog bezoek aan de nieuwe A400M	35
6.6.4.	Bezoek de C130.	36
6.7.	Bezoek onze museums.	37
7.	Boetiek.	38
8.	MOSSELFESTIJN.	39 – 40

**INSCHRIJVINGSINFORMATIE OVER ONS MOSSELFESTIJN OP 9 OKTOBER  
NIET VEGETEN ONDERSCHIED TE MAKEN TUSSEN VOLWASSENEN EN KINDEREN**

## 1. Het bestuur.



### Erevoorzitter & redactie:

Chris. Vandeput  
Bergenstraat, 58  
3020 – Herent  
GSM: 0476676285

e-mail: [vandeputchris@gmail.com](mailto:vandeputchris@gmail.com)



### Voorzitter & PR

Robert Roger  
Biezebeemden, 6  
3272 - Scherpenheuvel  
GSM: 0475582532

e-mail: [esr@skynet.be](mailto:esr@skynet.be)



### Secretaris & 2<sup>de</sup> Vaandeldrager & Soc. Boetiek

Jos AERTS  
Gijzelaarsstraat, 32  
3000 – LEUVEN  
GSM: 0498838043

e-mail: [jozef.aerts1@pandora.be](mailto:jozef.aerts1@pandora.be)



### Penningmeester:

Dominique DE GEEST (Domp)  
Franz Schollaertstraat, 2  
3010 \_ KESSEL-LO (Leuven)  
GSM: 0499315652

e-mail: [dompimarleen@hotmail.com](mailto:dompimarleen@hotmail.com)



### Logistiek:

Johan Van Herzele  
A. Wouterstraat, 33  
3012 - Wilsela  
GSM: 0476/739823

e-mail: [johanvanherzele@hotmail.com](mailto:johanvanherzele@hotmail.com)



### Schoot verantwoordelijke & POC S2:

Johnny Willems  
Vijfbunderstraat, 6  
3001 – Leuven  
GSM: 0476/483281

email: [willejohn@hotmail.com](mailto:willejohn@hotmail.com)



### Marssectie:

Herman Bruers  
Wittevrouwestraat, 74  
3020 – Herent  
GSM: 0493/198435

e-mail: [bruersherman@gmail.com](mailto:bruersherman@gmail.com)



### Webmaster

Inge Peeters

e-mail: [anpcvleuven@gmail.com](mailto:anpcvleuven@gmail.com)



### Vaandeldrager 1:

Filip Thiebaut.  
Eversestraat, 128  
1932 – Zaventem  
GSM: 0474723233

e-mail: [filip.thiebaut@hotmail.com](mailto:filip.thiebaut@hotmail.com)

## 2. Woord van:

### 2.1. de voorzitter;

Beste Para-Commando's, Sympathisanten en Vrienden

De vakanties zijn gedaan, iedereen terug naar zijn normale activiteiten dat telt ook voor het bestuur.

Ik hoop dat iedereen in goede gezondheid is, ik denk dat de meeste van ons zijn tweede prik gekregen heeft, wat goed is voor onze samenkomst en voor iedereen in het algemeen.

De eerste activiteit met jullie allemaal was onze BBQ dat was een groot succes met meer dan 140 inschrijvingen, bedankt allemaal voor jullie opkomst. Dit is een teken dat wij sociaalcontacten nodig hebben, om een vriend terug zien, een praatje te maken, een glas te drinken op de broederschap of bekende gezichten terug te zien. Ik heb mensen gezien die zo tevreden waren om hun kameraden terug te zien na deze lange periode van quarantaine en het doet deugd mensen terug te zien lachen, ik hoop jullie allemaal terug te zien op onze volgende activiteiten (zie agenda)

Blijft gezond en bescherm jullie dierbaren omdat de vijand nog altijd aanwezig is

Keep safe. Who Dares Win, United We Conquer, Never Surrender  
Roger Robert (Rob) - Voorzitter ANPCV Leuven

### 2.2. de secretaris.

Beste vrienden, nu we terug mogen deelnemen aan verschillende manifestaties en elkaar terug kunnen zien is het natuurlijk van belang U te kunnen bereiken. Daarom vraag ik nogmaals voor degene die een e-mail adres hebben mij dat te Laten weten zodat wij Jullie kunnen verwittigen bij eventuele veranderingen. Hopen Jullie te ontmoeten op onze volgende activiteiten.

#### **Boetiek,**

Even iets over onze boetiek, Wij hebben zoals U kunt zien op de afbeeldingen zaken in voorraad, waarvan wij de prijzen kennen, die staan dan ook aangeduid. Indien wij moeten bestellen dan zijn wij afhankelijk van de hoeveelheid die de prijs bepaald. Daarom bestellen wij maar eenmaal per jaar dat is gunstig voor iedereen. Ik doe op het einde van de maand september een nieuwe bestelling, dus beste vrienden indien jullie iets van de boetiek wensen mail mij met uw naam , het product en de maat.

Groetjes

Jos

### 2.3. de penningmeester.

Beste leden en Regionales.

In ons vorig tijdschrift hadden we een artikel geplaatst voor ROLSTOEL voor DAAN.

Ik wil jullie bedanken voor de bijdrage die jullie gegeven hebben.

Ook aan de Regionales die hier aan mee gedaan hebben, hartelijk dank.

Hopelijk hebben we iets kunnen helpen, zodat DAAN volgend jaar naar het WK in Zwitserland kan gaan.

Het totaal bedrag dat we ingezameld hebben, is een niet onaardige som van €655,00

Jullie hebben je Para Commando hart laten spreken.

THANKS

Dompi

### 2.4 de redactie.

Ons tijdschrift moet permanent gevoed worden met artikels die de lokale, regionale, nationale en internationale actie van de Paracommando's vertegenwoordigen. Aarzel dus niet om ons voorstellen van teksten toe te sturen via het adres van de erevoorzitter [vandeputchris@gmail.com](mailto:vandeputchris@gmail.com).

We streven naar zo correct mogelijke berichtgeving, maar kunnen nooit de juistheid of geschiktheid van de informatie garanderen en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

De verantwoordelijkheid voor de artikels en foto's berust enkel bij de auteur van het artikel.

Chris.VANDEPUT

Redacteur en erevoorzitter

### 3. Wat voorbij is.

#### 3.1. Maandelijks schietbeurten.

Na een tussenpose van schietbeurten op woensdag en zondag zullen de normale schietbeurten op de eerste maandag van de maand terug hernemen. Corona regels zijn echter nog steeds van toepassing (mondmasker op schietstand en verplaatsingen). En max 8 personen aan tafel.

26 mei  
2 juni  
9 juni  
16 juni  
22 juni  
05 juli  
03 augustus

Als test werden in de maand mei en juni, onder strenge corona regels, schutters toegelaten die in het bezit waren van een sportschutterslicentie.

Vanaf de maand juli is alles normaal. De dagen boven vermeld werden onder voorbehoud voorzien voor sectie van onze vriendenkring, in de schietstand van de "Grizzly's" gelegen Burdasteenweg 9 te 1830 te Machelen.

Deze hebben plaats van 19:00 tot 22.00 uur.

Voor verdere inlichtingen raadpleeg de site van GRIZZLY's

Range officer  
Johnny Willems

#### 3.2. Jaarlijkse P.R.A. Day afgelast

Men had gehoopt, dat de jaarlijkse P.R.A. Day toch zou plaats vinden, maar de optimisten hadden ongelijk door te veel hoop te stellen op Boris. Verder nieuws uit Portsmouth vindt U op pagina 16.

#### 3.3. 11 Juli Feestdag van de Vlaamse gemeenschap

Jaarlijks op 11 juli. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Het is de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1302 bij Kortrijk. Graaf Robert II van Artois bracht een Frans leger bestaande uit ongeveer 50.000 man op de been. Zij moesten het opnemen tegen een Vlaams burgerleger dat



slecht bestond uit 20.000 ambachtslui en landbouwers. De Vlamingen waren bewapend met lansen, ook wel "goedendags" genoemd. De Fransen werden opgejaagd naar de nabijgelegen moerassen en sloegen uiteindelijk op de vlucht. Toen de strijd gestreden was, raapten de Vlaamse soldaten de sporen van de gedode en gewonde Franse ridders op, waardoor de slag de naam "Guldensporenslag" kreeg. 11 juli is geen betaalde vakantiedag voor alle Vlamingen, maar sinds het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw is deze dag wel het orgelpunt van een jaarlijkse 11-daagse activiteitencampagne n.a.v. het 'Feest van de Vlaamse Gemeenschap'.

Door de corona situatie had de stad Leuven een alternatief programma opgesteld in de Abdij van Park.

In de Abdij van Park in Leuven klonk zondag overal muziek. Tijdens een muzikale wandeling kon je luisteren naar Ierse, Irakese, Koerdische of Deense artiesten, en achteraf kon je je installeren voor een picknick in de mooie tuinen - de beiaardiers van de abdij zorgden wel voor muziek.

### 3.4. 19 Juli Jaarlijkse herdenking “Slag bij Fromelles” Frankrijk.



**Australian Memorial Park Fromelles** is een site gelegen bij Fromelles en herdenkt de soldaten van het 14th Australian Brigade die vielen tijdens de aanval op de Duitse linie op 19 en 20 juli 1916.

De Slag bij Fromelles staat in de Australische geschiedenisboeken bekend als de ergste 24 uur in de geschiedenis van Australië. Ruim 5500 Australische en 1500 Britse militairen kwamen om in de strijd tegen de Duitsers.

De site is gelegen op de Duitse stelling waar nog een vijftal bunkers bewaard bleven, nabij het VC Corner Australian Cemetery. Centraal staat het **Cobbers** monument, een ontwerp van Peter Corlett, afkomstig uit Melbourne.

Het is een uitbeelding van sergeant Simon Fraser van het 57th Battalion, een 40-jarige Victoriaanse landbouwer, die een gewonde soldaat draagt van het 6th Battalion.

De bedoeling van de operatie was een 3,6 lang stuk gebied in handen te krijgen van de Duitse linie die bekend staat als: “Sugarloaf”. Daarmee werd beoogd dat de Duitsers gedwongen werden geen versterkingen meer te sturen naar het Somme

gebied waar het offensief van der geallieerden was begonnen op 1 juli

Vier van de 6 Australische en 2 van de 6 Britse bataljons bereikten de Duitse loopgraven. De overige bataljons werden gedecimeerd bij het oversteken van de erg open velden. De locatie die was veroverd op de Duitsers was weinig geschikt om te verdedigen en gebieden ter ondersteuning stonden onder water (they instead found a ditch full of rainwater, which provided few means of defending their gains). Het 32e bataljon aan de uiterste oostelijke flank leed grote verliezen).



Daar de veroverde loopgraven niet te verdedigen waren tegen een onherroepelijke Duitse tegenaanval beval het Britse Hoofdkwartier bij dageraad op 20 juli terug te keren naar de oorspronkelijke linie. De Duitsers namen bij de terugtrekking 460 Australiërs en 51 Britten gevangen.

Dit was de eerste en meest desastreuze slag van de Australiërs aan het westerse front.

Gewond: 3146 Australiërs en 977 Britten

Gedood: 1917 Australiërs en 519 Britten.

Het merendeel van de Australiërs werd nooit gevonden of geïdentificeerd. Vanwege de enorme verliezen aan mensenlevens heeft dit slagveld altijd een grote betekenis gehouden in de geschiedenis van Australië.

Van 2010 tot 2014, is een commissie van identificatie Anglo-Australië erin geslaagd de naam van 144 Australische soldaten te identificeren. Van 2015 tot 2019, heeft het Comité d'identification de Fromelles de l'Armée de terre anglo-australienne 22 Australische soldaten een naam kunnen geven.

Onze regionale Leuven was vertegenwoordigd door Roger Robert (voorzitter), Jos Aerts (srt) met Lieve en Johan Van Herzele (log) Michel Laheye en Chris Vandeput (erevoorzitter) moesten op het laatste ogenblik forfait geven wegens familiale toestanden.





Onze voorzitter Roger ROBERT,  
Luitenant Colonel François Nozaïc,  
Colonel Joel Dooley



Onze vlaggendragers  
Johan Van Herzele Lieve en Jos Aerts



Delegatie UNP Rijsel met  
Hussein Ben Faour, Phylippe Duretête  
Vz en René Gruelle



Voor deze herdenking was David Williams  
vlaggendrager van "Tank Corp Battle Flag"

Door modder en bloed naar de groene velden daarachter".  
Het motto van het Tank Corps.

Eerste ontwikkeling en inzet

In de herfst van 1914 opperde luitenant-kolonel E.D. Swinton het idee van een pantservoertuig bij de militaire autoriteiten in eigen land. Het duurde tot januari 1915 vooraleer Winston Churchill, toen de Eerste Heer van de Admiraliteit, zich voor de suggestie van Kol. Swinton interesseerde en het idee van een "landgevechtsschip" officieel vorm begon te krijgen.

De eerste experimentele machine werd voltooid in december 1915 en in maart 1916 werd het hoofdkwartier van wat bekend zou worden als de Heavy Section Machine Gun Corps gevestigd in Bisley onder het commando van kolonel Swinton. Later werd deze sectie verplaatst naar Elveden Camp, waar zes compagnieën tanks werden opgericht.

Heavy Section en de commandant bleven in Engeland. De bevoorrading van machines was de verantwoordelijkheid van het "Mechanische bevoorradingsdepartement" van het Ministerie van Munitie, dat onder leiding stond van Luitenant-kolonel Albert Stern.

Tanks werden voor het eerst in actie gebruikt op het slagveld van de Somme op 15 september 1916. 36 Mark 1 tanks van C en D Companies arriveerden op de startlijn voor de vernieuwing van het Somme offensief: deze actie werd later aangeduid als de Slag om Flers-Courcelette. Er wordt nog steeds gediscussieerd over de vraag of het beter was geweest om te wachten tot er veel grotere aantallen tanks beschikbaar waren voordat ze in de strijd werden ingezet. De Heavy Section MGC werd in november 1916 herbenoemd als de Heavy Branch MGC.

Op 13 augustus 1916 begonnen vier van deze compagnieën aan hun vertrek naar Frankrijk, maar het hoofdkwartier van de



### 3.5. 20 juli Nationale dag van rouw

Onze gedachten gaan uit naar de families die in deze tragedie een van hen hebben verloren, en naar degenen die hun huizen door de golven hebben zien verwoesten.

Dit is een tijd voor wederzijdse hulp en solidariteit, en ook voor respect. Ik zou eraan willen herinneren dat haar voornaamste roeping bestaat in het herdenken en het aanmoedigen van burgerlijke betrokkenheid.

Ook onze regionale is niet blijven toekijken en heeft haar hulp aangeboden aan de regionalen waarvan haar leden te lijden hebben onder ramp. Alle steun is en was welkom.



#### Vertaling van een verslag RTF

Er komt hulp uit het hele land: een groep van een tiental mensen uit Vlaanderen is vanmorgen aangekomen. Het zijn burgers die geraakt waren door de beelden die zij zagen, en die gewoon wilden helpen. Ze gaan van huis tot huis om op te ruimen, te schrapen, afval te verwijderen. "We kwamen met twee auto's. Het zijn vrijwilligers van de Antwerpse brandweer en de Gentse politie. En er zijn andere mensen zoals ik. Mijn buurman is brandweerman en bood me aan met hem mee te gaan", vertelt een van de vrijwilligers, Pierre Snoekx. "Als je het ter plekke ziet, is het nog erger dan wat je op TV zag. Wat me opvalt is dat de Luikenaars heel moedig zijn. Ze zeggen me dat het zo is, ze komen uit Luik en dit is speciaal. Deze moed en positieve geest is geweldig. Zij zijn ook zeer dankbaar. Het is een genoegen hen te helpen. De vrijwilligers zijn goed georganiseerd. "We gebruiken een applicatie waar adressen staan van mensen in nood. We weten wat voor schade ze hebben, en we zetten de dag van ons bezoek. Iedereen heeft toegang tot deze applicatie. De solidariteit tussen Noord en Zuid is sinds het begin van de ramp groot geweest. Elke dag komen er duizenden mensen uit Vlaanderen, die honderden kilometers afleggen om te helpen. Dit is zomaar één van de vele verslagen op RTF. Ook onze ANPCV Regionalen bleven niet toekijken en zorgden ervoor dat de juiste hulp bij de juiste mensen kwamen. Dank aan al de vrijwilligers.

Ook het 3de bataljon parachutisten uit Tielen, bij Kasterlee, heeft nu een team gestuurd naar Wallonië om mee ondersteuning te bieden aan de slachtoffers van de watersnood. De paracommando's helpen sinds gisteren mee met puin ruimen en het uitdelen van voedsel- en schoonmaakpakketten aan de lokale bevolking. Zo'n 70 para's van het bataljon in Tielen werken nog de hele week mee aan de operatie. Zowel in Namen als in de provincie Luik.





### 3.6. 21 juli Nationale feestdag.

Onze koningen.

Waarom wordt de Belgische feestdag op 21 juli gevierd?

Optochten, toespraken, allerlei volksfeesten... 21 juli is een speciale feestdag in België, ter herdenking van de eed die Leopold van Saksen-Coburg, de eerste koning der Belgen, op 21 juli 1831 heeft afgelegd om trouw te blijven aan de Grondwet.

Deze eed markeerde het begin van een onafhankelijk België onder een constitutionele en parlementaire monarchie. Deze grondwet waarborgt de individuele vrijheden van de burgers en is gebaseerd op de scheiding van de drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.

Van meet af aan was 21 juli een gelegenheid om de Belgische vlag te tonen, met name op openbare gebouwen, en om te genieten van volksfeesten: lampionendansen, vuurwerk en shows.



Het was de wet van 27 mei 1890 die deze "Belgische feestdag" invoerde, onder het bewind van Leopold II, om deze feestdag voor het land te koppelen aan de persoon van de Koning.

21 juli 2013 was de door koning Albert II gekozen datum om af te treden ten gunste van Filips van België. Filips werd zo de tweede Belgische koning die de grondwettelijke eed aflegde op de feestdagen.

In Leuven. Het "Te Deum" in de St. Pieterskerk werd door de corona crisis zeer beperkt gehouden. Alleen wie een uitnodiging gekregen had kon eraan deelnemen. Wij waren vertegenwoordigd door onze voorzitter Roger Robert, Jos Aerts Vlaggendrager en Lieve, en Johan Van Herzele.

In Brussel mocht alleen onze voorzitter Roger Robert deelnemen aan het défilé. De delegatie van onze ANPCV mocht in het totaal slechts uit 15 leden bestaan vaandel inbegrepen. Ze werd geleid door Pascal Laureys, Brigade Generaal b.d. en Nationaal Voorzitter



**Glazenmaker Blanden - Glashandel Elaerts BVBA**

**Naamse steenweg 63  
3052 Blanden**

**0495 695891 Guy**

**Guido.elaerts@skynet.be**

**0488 407367 Robby**

**Robby.elaerts@skynet.be**

### 3.7. 7 Augustus B.B.Q. bij Regionale Brabant.

Na 18 maanden van gedwongen rust, heeft onze regionale Leuven weer den draad opgenomen. Eerste activiteit buiten onze regionale was een deelname aan de BBQ van onze verbroedering Regionale Brabant. We werden de hun voorzitter hartelijk verwelkomt. Na een aperitiefje konden we genieten van een smakelijke B.B.Q. met een glaasje wijn, een biertje ... of gewoon heerlijk plat, fris water en natuurlijk als dessert een stukje taart met koffie. Een geslaagde dag.



Michel. Johan. Chris. Madeleine. Lieve en Lieve



Schoon volk trekt mooi volk aan



Madeleine, Lieve van Jos, Lieve van Michel, Jos, Michel en Johan. Chris trekt de foto



De voorzitter ←

De boetiek ↑

→ Apero



### 3.8. 14 Augustus Onze jaarlijkse B.B.Q.

Na Brabant was het eindelijk onze beurt om een B.B.Q. te organiseren. Zij die dachten, twee maanden geleden, dat door de onzekere corona toestand, de mensen het zekere voor het onzekere gingen nemen en niets riskeren en thuis zouden blijven. Gelukkig hadden wij ons vergist. Onze vriendenkring heeft 124 leden. Onze berekening 1/3 zal misschien komen. Dat is 41 leden samen met hun partner maakt 82 deelnemers. Maar wat bleek 143 deelnemers hadden zich ingeschreven, van een succes gesproken. Eén van dit succes is o.a.; de vele emailtjes, telefoontjes, SMS'jes enz ..van onze 'stoor ik niet' Dompi die erin geslaagd is om zijn vrienden, bv. de voetbalploeg uit Rozenbeek-Boutersem, oudgediende van zijn tijd bij de paracdo's en het zijn er wat, te overtuigen deel te nemen aan onze B.B.Q. Op ,onze beurt mochten wij ook de regionale Brabant verwelkomen.

Nu een ander probleem was de organisatie en de bediening. Namen noemen is moeilijk, maar toch een speciale dank aan onze professionele koks Luc en Benny Schoemaeker en zijn ploeg. Het werk dat zij verricht hebben zowel aan het vuur als aan het buffet, versterkt met Lieve was af.

Met de steun van de CHIRO van Penneberg verliep de bediening van drank, koffie en taarten en opruiming vlotjes. Dank aan al de leden en sympathisanten van dienst.



Kalmte voor de storm



en ze moeten er nog aan beginnen



Chef kok Luc



en zoon Benny





Saladbar



moelijk gaat ook



Het 16<sup>de</sup> Détachement



Pa en zoon in hun element



Kan er nog een worstje bij

Woorje van onze penningmester  
 Beste leden en familie  
 Na een lange tijd van Non- Actief  
 Hebben we zaterdag 14 augustus een FANTASTISCHE BBQ gehad. Het weer zat ons geweldig mee ,heel veel volk, en een goede sfeer. Dank vooral aan alle medewerkers, en werksters voor jullie FANTASTISCHE INZET. Ook de 5 leden van de Chiro van Pellenberg, die ons bijgestaan hebben. DIKKE DANKJEWEL. Het was een onverhoopt succes en hopelijk een vervolg op ons Mosselstijn. Vele Paracdo grtj. Dompi



**ZUIVEL EN DRANKEN**

**Marc CHRISTENS**

Levering aan huis

Verhuur van feestmateriaal  
 (tafels, stoelen, frigo's - tapinstallaties,...)  
 NIEUW: frigo-aanhangwagen

Bevekomsestraat 5 - 3360 Bierbeek  
 Tel. 016 46 17 79 - Gsm 0494 58 58 32  
 marc.christens@hotmail.com



Drinkenshopping

Christens - Verrijk - 016 73 39 91

## 4. Toekomstige activiteiten

### 4.1. Door de regionale Leuven of waaraan we deelnemen.

4.1.1. Onze schietsectie van de Vriendenkring Para-Cdo Leuven, herneemt zijn normale schietbeurten (als het Coronavirus maar wegblijft) op de volgende dagen:

- Maandag 06 september 2021.
- Maandag 04 oktober 2021.
- Maandag 08 november 2021.
- Maandag 06 december 2021.

Deze dagen worden onder voorbehoud voorzien voor de schietsectie van de Vriendenkring Paracommando Leuven, in de schietstand van de Grizzly's, gelegen Burdasteenweg, 9 te 1830 Machelen. Deze gaan door dit telkens op een maandag van 19.00- tot +/- 22.00 uur. Na de schietessie is er altijd tijd voor een verfrissing in de gezellige bar.

De schutters welke volwaardig lid zijn van GRIZZLY Machelen, kunnen steeds vrij gaan schieten op de stand vanaf 13 juni 2021 om 13.00 uur. Raadpleeg de site van de schietstand.

Schietstand, range officer  
Johnny Willems.

4.1.2. 3 september SAS–SOE–SF Gp te Plaine sapins

Programma :

- 10.00hr Inplaatstelling
- 10.30hr Start Plechtigheid
- 10.35hr Standard vooruit
- 10.35hr Plechtigheid
- 11.00hr Homélie en einde plechtigheid en verplaatsing naar Maison de village de Bonsin  
Rue d'Ocquier, 8A 5377 - BONSIN
- 12.20hr Receptie gevolgd door het warm buffet.

Zakouskis

Gevukd speenvarken met choron saus

Sla van Belgische deegwaren

Sla van Italiaanse deegwaren

Taboulé met munt en krokante pepers

Sla met cajou noten

Verschillende salades en broodjes van het huis

Dessert en koffie

30Euro pp drank NIET inbegrepen.

Storten op rek van AC Somme-Leuze BE2500 1083 1046 voor 29 augustus

4.1.3. 11 September NAVO/OTAN/NATO MEMORIAL DAY in Fretin (Fr)

In het kader van de MEMORIAL DAY vindt op 11 september 2021 in FRETHUN (Frankrijk) de herdenking aan de NATO Memorial plaats.

Dit jaar zullen we volgende grafstenen onthullen:

- Een Belgische grafsteen - deze ceremonie werd in 2020 afgelast wegens de gezondheids crisis,

- Een Tsjechische stele,

Deze grafstenen zijn ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten in NAVO-dienst.

- Een dierensteen geschonken door de AWAMO Vereniging - Australië

Australië, ter nagedachtenis aan de dieren die hun leven gaven in dienst van de NAVO.

De evolutie van de COVID-19 epidemie zou de herdenkingsplechtigheid kunnen annuleren.



4.1.4. 11 september: SAS Limbosch - Melsens te Peer & Meeuwen.

4.1.5. 9 oktober Mossselfestijn

4.1.6. 6 November Korpsmaaltijd.

**Noteer alvast de datum Uitnodigingen worden verstuurd.**

4.1.7. 21 November 35ste Red & Black Dragon March.

Helpers gevraagd. Met jullie hulp, al is het maar een uurtje, kunnen wij deze activiteit uitbouwen tot een groot succes.

## **4.2. Door andere regionalen waaraan onze regionale deelneemt.**

### 4.2.1. Regionale Antwerpen.

1 november Infatuatie Westkapelle en Domburg  
Zaterdag 20 november Mosselsoeper

### 4.2.2. Regionale Brabant

Zaterdag 7 augustus B.B.Q.  
Parmentier Park Parmentierlaan, 19 1150-Brussel  
03 oktober Marche Zoetwater  
13 november Korpsmaal

### 4.2.3. Regionale Menen

Goed om Weten.

De Vriendenkring Para Commando Menen laat U weten, dat twee van de "Cadetten" die de stage "Cadet" 2020 bij ons in Menen gevolgd hebben, weerhouden zijn voor de opleiding "Para Junior" 2021 in Schaffen. Eén "Cadet" 2020 is voor het ogenblik in opleiding Marche Les Dames.  
Het bestuur. ANPCV Menen.

13 november Korpsmaal  
17 december Sint Sylvester wandeling 17.30 uur

### 4.2.4. Regionale Oostende

1 november Plechtigheid Commando Walcheren-Domburg en Oostende  
11 december Deelname aan de 101 Airborn Division Mars

**GRATIS OFFERTE** info@veltmans-renovatie.be



**ALGEMENE RENOVATIEWERKEN BINNEN & BUITEN**

GEVELWERKEN - SLIJPEN - ZANDSTRALEN  
VOEGEN - KALEIEN - DAKWERKEN  
PLAATSEN GYPROC & LAMINAAT  
GEÏSOLEERDE METALEN DAKEN & GEVELS  
TERRASSEN & OPRITTEN

 0485 125 508    0474 761 975     info@veltmans-renovatie.be

# UW RUG, ONS COMFORT



## RUGVRIENDELIJKE PRODUCTEN OP MAAT VAN UW RUG



GEZOND ZITTEN



GEZOND SLAPEN



ADVIES DOOR SPECIALISTEN



GEZOND WERKEN



### SIT & SLEEP ANTWERPEN

Ernest Van Dijkkaai 1 - 2000 ANTWERPEN  
T 03 269 68 81  
antwerpen@sit-and-sleep.be

### SIT & SLEEP LEUVEN

Tervurenvest 30 - 3000 LEUVEN  
T 016 29 45 63  
leuven@sit-and-sleep.be

### SIT & SLEEP HASSELT

Genkersteeweg 299 - 3500 HASSELT  
T 011 76 54 76  
hasseel@sit-and-sleep.be

### 4.3. Door de nationale

#### 4.3.1. 10 September Memorial Para-Commando ME AND MY PAL

10.00h Aankomst v/d genodigden

10.30h Aankomst van de autoriteiten

10.40h Start van de ceremonie

11.45h Einde van de ceremonie en vertrek défilé naar Kasteel Malou

12.00h Receptie



#### 4.3.2. 1 Oktober Viering van St. Michael patroonheilige van alle paracommando's

09.00 u: Parking voorzien op het Paleizenplein.

09.30 u: Verzameling voor de kerk Sint Jacob - Op - Coudenberg.

10.00 u: Eredienst door Hoofdaalmoezenier, Padre Johan Van Den Eeckhout.

11.00 u: Defilé naar de Congres Kolom.

Vertrek van autobussen met de VIP en para commando genodigden, echtgenoten en mindervaliden die het wensen.

11.30 u: Hulde aan de Onbekende Soldaat met bloemenhulde in aanwezigheid van een det. Para-Commando.

11.50 u: Ontbinding van de pelotons en individuele verplaatsing naar het restaurant (1)

Vervoer voorzien met bus voor Dames, minder validen en deelnemers die het wensen.

12.00 u: Aperitief en maaltijd in het restaurant (1).....

16.30 u: Einde van de activiteiten en gezamenlijk vervoer voor diegenen die het wensen.

(1) Restaurant: Sauce Park, avenue Edmond Galopin 1 ; 1150 Bruxelles

(1) Restaurant : Sauce Park, Edmond Galopin steenweg 1; 1150 Brussel

#### A.N.P.C.V. leden:

Kledij: blauwe blazer met badge A.N.P.C.V., wit hemd, das, grijze broek, zwarte schoenen en kousen, muts rood of groen.

Medailles: Officiële eretekens aan de linkerkant van de borst, enkel de medaille van verdienste A.N.P.C.V. aan de rechterkant.

Inschrijving en betaling: 40€ enkel via uw regionale en dit ten laatste voor. 15 september 2021.

# HAROL®

# van der MEERSCH

## ramen, deuren, rolluiken en sectionale poorten



## Rillaarseweg 134 3390-Tielt-Winge

## Tel, Fax 016502686

## <http://www.van-der-meersch.be/contact>



## 5. Nieuws bij onze buitenlandse vrienden

### 5.1. **P.R.A. POMPEY Branch.**

<https://theparachuteregimentalassociation.com>

#### 5.1.1. Herdenking “Bevrijding van de Falkland’s

14 juni is de Bevrijdingsdag van de Falklandeilanden, toen 39 jaar geleden in Stanley eindelijk de vlag van de Unie werd gehesen, wat het einde van het conflict betekende. Ook een speciale dag voor Arthur Bailey, want een verrassingslunch werd georganiseerd door Doc Parsons en zijn goede vriend Keith Newby, de herbergier van de pub Ship Anson in Portsmouth. Keith stemde ermee in als gastheer op te treden voor het evenement dat beperkt was tot zes personen. Helaas moest Alan Douglas op het laatste ogenblik afhaken wegens een ziekenhuisopname op zaterdag. Ik ben blij te kunnen zeggen dat alles goed is gegaan en dat Alan weer thuis is met nieuwe batterijen.

Arthur heeft genoten van zijn favoriete maaltijd: fish and chips. Dit werd gevolgd door een bezoek aan het D-day museum, want Arthur had al tijden gezegd dat hij de LCT wilde zien, een nieuwe tentoonstelling.

Hij genoot met volle teugen van zijn dagje uit in de zinderende hitte van 27 graden.

Helaas heeft Arthur een slechte beurt gehad en is daarom naar het Q.A. Hospital gebracht. Men zegt dat hij in orde is en terug thuis is.



**The Parachute Regiment Association**



#### 5.1.2. Op 13 Juli Eénmalige generatie parade voor het Parachute Regiment

De Prins van Wales, Colonel in Chief van het Parachute Regiment, heeft vandaag in de Merville Barracks in Colchester de wereldberoemde luchtlandingsbataljons van het leger nieuwe Colours (equivalent aan onze Standaards) gegeven.

Het was een gedenkwaardige en historische gebeurtenis: de laatste keer dat de Colours (uitvoerig geborduurde militaire ceremoniële vlaggen) aan het regiment werden uitgereikt was in 1998, en deze maand is het 50 jaar geleden dat ZKH zijn eerste parachutesprong maakte.

Door de beperkingen van COVID-19 moest de parade, die maar één keer in een generatie voorkomt, op sociale afstand worden gehouden en moest speciale dispensatie worden verleend om de 500 genodigden in familiekring te laten bijwonen, waarbij iedereen vooraf moest worden getest.

De prins werd bij de ceremonie vergezeld door de kolonel-commandant van het Parachuteregiment, luitenant-generaal Sir John Lorimer. Het was Sir John's laatste evenement in die functie. Na 39 jaar dienst bij het Parachute Regiment en het Ministerie van Defensie, is hij benoemd tot de volgende Luitenant Gouverneur van het eiland Man.



Het Parachute Regiment werd opgericht in 1942 op het hoogtepunt van WO II en is, met uitzondering van 1968, sindsdien voortdurend in actie geweest. Vastberaden en moedig, verdienden ze de bijnaam "Rode Duivels" van Duitse parachutisten in Noord-Afrika. Heroïsche acties in Normandië, Arnhem, de Falklands, Kosovo, Sierra Leone en Afghanistan zijn verankerd in de traditie van het regiment.

Alle parachutisten zijn opgeleid om een reeks missies uit te voeren, van vredesondersteuning tot complexe, zeer intensieve oorlogsvoering. Hun leuzen zijn professionaliteit, veerkracht, discipline, veelzijdigheid, moed en zelfredzaamheid.

Drill mag dan niet de eerste prioriteit zijn voor de operationeel gerichte troepen, maar ze kunnen opstaan en een onberispelijke parade produceren wanneer dat nodig is. Het Parachute Regiment heeft een lange band met de Foot Guards en het Guards Parachute Peloton vormt een integraal onderdeel van het bataljon.

Aan het begin van de ceremonie werden de Old Colours uit de parade gemarcheerd, terwijl de British Army Band Colchester Auld Lang Syne speelde. 7 Parachute Regiment Royal Horse Artillery Guns vuurde een saluut voor de komst van de Prins van Wales en het volkslied werd gespeeld.

Zijne Koninklijke Hoogheid inspecteerde de voorste gelederen van de parade en sprak met grote belangstelling met de parachutisten die het 1e, 2e, 3e en 4e Bataljon van het Parachute Regiment vertegenwoordigden.

Na de inspectie ondernam de Prins de formele presentatie van de nieuwe Regimentskleuren. De kleuren werden gezegend en hij legde zijn hand op elk van de kleuren toen ze eerbiedig aan de bataljons werden overhandigd.

De kleuren hebben een enorme betekenis voor de infanterieregimenten van het Britse leger. Als verzamelpunt in de hitte en de rook van de oude strijd, offerden de soldaten alles op om de Colour te beschermen en te redden van vijandelijke gevangenneming. De kleuren zijn prachtig handgemaakt van kostbaar zijde, zilver en vergulde draden, worden gebruikt bij de belangrijkste gelegenheden van het regiment en dragen de eretekens en symbolen van de bataljons. Er wordt dan ook aangenomen dat zij de geesten dragen van allen die sinds de oprichting van het regiment in hun naam hebben gevochten en zijn gesneuveld.



Om de plechtigheid en het belang van het moment te markeren vond er een flypast plaats over het paradeplein, waarbij de luchtvaartervenissen en de toekomst van het regiment in kaart werden gebracht, van de Tiger Moth tot de moderne Apache helikopter en de A400 transporter.

Pegasus, de mascotte van het parachuteregiment, leidde de band uit de parade. Dan, het toevoegen van echte drama aan het evenement, de Red Devils Parachute Display Team liet rook vallen en

parachuteerde op het plein voor een nagelbijtende finish. Korporaal Masters, de Left Marker, kwam binnen met een verrassingspakket voor de Colonel in Chief: een Denison Smock, op maat gesneden, die ZKH kan dragen bij toekomstige bezoeken aan het Regiment.

Zijne Koninklijke Hoogheid maakte zijn eerste parachutesprong (23 jaar oud) deze maand 50 jaar geleden op 29 juli 1971 vanuit een Andover vliegtuig in Studland Bay, Dorset. Bij zijn benoeming tot kolonel van het Parachute Regiment in 1977, verzocht de Prins om in 1978 te mogen deelnemen aan een parachutistenopleiding op RAF Brize Norton.

Hij bezoekt het regiment regelmatig en is zeer persoonlijk betrokken bij de ondersteuning van nabestaanden en gewonden. Een echt hoogtepunt in 2017 was toen The Prince of Wales zijn 40-jarig jubileum als Colonel in Chief bij het Regiment in Colchester vierde.

Na de Parade en de displays van vandaag sloot Zijne Koninklijke Hoogheid zich buiten aan bij een receptie op sociale afstand om veteranen, dienstdoende officieren en soldaten met hun gezinnen te ontmoeten.



Veel van de para's konden niet aan de parade deelnemen vanwege hun overzeese operationele verplichtingen. Het 1e Bataljon staat permanent onder bevel van de Director Special Forces in de Special Forces Support Group (SFSG). De SFSG neemt deel aan grootschalige offensieve operaties naast de Special Forces, sluit gebieden af waar de laatstgenoemden opereren, levert extra vuurkracht vanuit land of lucht, en voert afleidingsaanvallen uit. Het ondersteunt ook binnenlandse anti-terrorisme operaties en traint buitenlandse geallieerde strijdkrachten.



De andere bataljons vormen de parachutisteninfanteriecomponent van de snelle reactieformatie van het Britse leger, 16 Air Assault Brigade.

Het 2e Bataljon van het Parachuteregiment heeft net de parachutisten oefeningen van de Joint Theatre Entry Air Manoeuvre Battle Group in Jordanië afgerond als de leidende aanvalsmacht in de Global Response Force van het Britse leger. Ze zijn nu bezig met

een interoperabiliteitstraining met de Jordaanse Quick Reaction Brigade met een compagnie van het 3rd Battalion The Parachute Regiment, die ook een compagnie heeft die is ingezet voor jungletraining in Belize.

Het 4e Bataljon van het Parachuteregiment, het reservebataljon, is net teruggekeerd van een trainingsoefening in de Verenigde Staten met soldaten die als Hoge Reserve worden ingezet bij het 2e Bataljon van het Parachuteregiment.

Allen waren bedroefd om afscheid te nemen van Lt. Gen Sir John Lorimer die het stokje van Kolonel Commandant overdroeg aan Generaal Majoor Andrew Harrison. Sir John Lorimer heeft 39 jaar in het Britse leger gediend in alle drie de reguliere Parachute Regiment bataljons, en heeft talrijke missies volbracht in Noord-Ierland, Kosovo, Irak en Afghanistan. Als voormalig hoofd gezamenlijke operaties van de strijdkrachten was hij de laatste drie jaar senior-adviseur defensie voor het Midden-Oosten van de staatssecretaris van Defensie en de chef van de defensiestaf.

## 5.2. U.N.P. Zijn geschiedenis.

Opgericht in 1963 en erkend als een vereniging van openbaar nut in 1978, is de National Union des Parachutistes (UNP) een vereniging van het type 1901. Het brengt in een vriendelijke en dynamische geest al diegenen samen die een militair of pre-militair certificaat van parachutisten hebben behaald, evenals sympathiserende leden die de waarden willen delen en bestendigen die hen allen verenigen.

Erfgenamen van de parachutisteneenheden die zich de afgelopen +/- 80 jaar op alle continenten hebben onderscheiden, onder het gezag van legendarische en prestigieuze leiders, en ongeacht hun leger, wapen, specialiteit, eenheid, rang en status van herkomst, de leiders van de UNP, voormalig militair of actief, worden vooral gedreven door de liefde van Frankrijk, met alle filosofische, confessionele en politieke onafhankelijkheid. De parachutistengeest, gemaakt van durf, ongewoon, kameraadschap en zelfverbetering, motiveert hen in hun doelen van:

**HERINNERING**, ter ere van de offers die parachutisten en hun families hebben gebracht tijdens de verschillende conflicten of crises waarbij luchtlandingstroepen over de hele wereld betrokken zijn geweest;  
**SOLIDARITEIT**, om hen en hun dierbaren te helpen, die in hun hart of in hun vlees zijn gemarkeerd door de grillen van het leven;

**STEUN** aan actieve parachutisten, die in een zeer snel tempo operaties uitvoeren in Frankrijk en buiten onze grenzen, die het verdienen om zowel tijdens hun dienst als bij hun terugkeer naar het burgerleven te worden begeleid.

De UNP biedt vandaag, dankzij zijn dichte netwerk van 118 lokale afdelingen in Frankrijk en in het buitenland, elke parachutist de mogelijkheid om het enthousiasme en de broederschap van zijn 20 jaar te herontdekken en zijn capaciteiten te ontwikkelen ten behoeve van zijn wapenbroeders en zijn thuisland.

### Hun tijdschrift

"**Debout les Paras**" is het blad van de UNP. Het is een driemaandelijks tijdschrift van 48 tot 52 bladzijden in vierkleurendruk dat, naast het leven van de vereniging en haar afdelingen, verhaalt over de feiten van de militaire geschiedenis waarin de luchtlandingstroepen een belangrijke rol hebben gespeeld en over het leven van de uitzonderlijke mannen die deze eenheden hebben gekenmerkt.

Met een oplage van 2.000 exemplaren in een eenkleurige versie, verscheen nummer 0 in mei 1964. Vandaag heeft DLP een oplage van meer dan 10.000 exemplaren en wordt per post verspreid onder alle leden van onze vereniging en onder TAP-eenheden. De hoofdredacteur is Pierre-Marie Mazé.

Lidmaatschap U.N.P. Section 591 LILLE

<https://www.union-nat-parachutistes.org>



. CONGRES 2021 Net als vorig jaar staan de beschermingsmaatregelen tegen het virus niet toe dat het congres van 2021 wordt gehouden zoals we hadden gepland. Als gevolg hiervan werd het Besançon-congres, dat begin juni zou worden gehouden, geannuleerd. Spijtig voor de Sectie Besançon-die zich volledig had gemobiliseerd om dit geweldige project uit te voeren en wiens werk opnieuw een groot succes belooft. De Raad van Bestuur beslist samen met de Sectie Besançon en de Sectie Carcassonne, waar het congres van 2022 zal plaats vinden, over de organisatie. U wordt in

realtime geïnformeerd.

### FEEST VAN SAINT MICHEL

**Te LILLE zou op 19 september zijn** (wacht op bevestiging)

**Te PARIJS op 16 Oktober.**



	 <p><b>A. Daubercy</b></p> <p>IT Systems Solutions 183, Diestsestraat B-3270 Scherpenheuvel B E L G I U M</p> <p>HR Leuven 102.135 BTW BE-0784.141.961 Citibank 953-0375037-04</p> <p>Tel +32 (0) 13/77.50.24 Mob +32 (0)476/87.95.00 E-Mail info@ITSS.Be Web www.ITSS.Be</p>
---	---

En nu gaan we aan  
de koord trekken  
om onze parachutes  
te openen

Oh nee, slecht idee! Dat is precies  
wat de 'officiële' wetenschap zegt,  
ik ga mijn val vertragen met deze  
wortel!

Goed gezegd! Mensen  
zijn gestorven met  
parachutes, heb je dat  
niet gehoord?



Ik bewonder je voor het  
in twijfel trekken van de  
officiële dogma's! Goed  
voor jou.

Deze "parachute"  
zwendel is een valstrik  
voor de bedrijven die ze  
verköpen!  
Cannabisolie is een veel  
beter idee.

**Uit sympathie**  
**M.N.**

### 5.3. U.E.P. Zijn geschiedenis

In 1989 richtte de UEP, onder voorzitterschap van Kommandant Loustau, samen met de voormalige Duitse parachutisten de Europese Parachutistenunie op, waarbij andere Europese landen zich al snel aansloten. Het UEP verenigt vandaag elf naties, waarvan de tradities en het verleden verschillend zijn, maar die een gemeenschappelijke toekomst hebben:

- Duitsland
- Oostenrijk
- België
- Cyprus
- Frankrijk
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Polen
- Portugal



De doelstellingen van het UEP zijn:

- Los van elke politieke of religieuze ideologie, een vereniging oprichten die gebaseerd is op de traditionele waarden van militaire parachutisten van alle generaties.
- Alle acties aan te moedigen die gericht zijn op de opbouw van een verenigd Europa.
- Geassocieerd worden met alle belangrijke gebeurtenissen die de militaire tradities bestendigen en de parachutistengeest op basis van eergevoel en plichtsbesef overdragen op de jongere generatie.
- Het initiëren en coördineren van alle acties die gericht zijn op de ontwikkeling van de solidariteit onder haar leden.
- Zich nooit, om welke reden dan ook, te mengen in de interne aangelegenheden van de aangesloten verenigingen.

Elk jaar wordt een Europees congres georganiseerd door een van de aangesloten landen en komen de delegaties van de landen en de echtgenotes bijeen.

Dit congres is een gelegenheid om te werken en te delen rond een gemeenschappelijk onderwerp, maar ook om de vriendschapsbanden tussen de deelnemers aan te halen.

Volgend Congres in Budapest (Hongarije) van 2 tem 6 oktober. Verwelkoming van onze Tsjechische paras



## Bloemenrijk

Mechelsesteenweg 182 3020 Herent  
Tel: 016225790 Fax: 016290413  
Openingsuren: elke dag van 9 tot 18.30uur  
Zondag van 9 tot 16.00 uur  
Maandag gesloten

### Bloemen, planten en zoveel meer...



e-mail: [bloemenrijk.bvba@telenet.be](mailto:bloemenrijk.bvba@telenet.be)

## 6. Voor U gelezen.

### 6.1. Overhandiging boek “75 jaar Belgische Special Forces” aan Z.M. de Koning.

Op 8 juli 2021 bracht ZM de Koning een bezoek aan de inmiddels 75 jaar geworden Verbroedering der Agenten Parachutisten aan de Kasteleinstraat in Elsene. Aangezien de werkvergaderingen in voorbereiding van ons boek eveneens in het Huis der Parachutisten hebben plaatsgevonden, was dit een uitgelezen gelegenheid om het resultaat van ons werk aan de Koning te overhandigen. De overhandiging van het boek was immers al enkele malen uitgesteld omwille van de gekende covid-redenen.



Van de koninklijke editie van het boek werd een slechts een zeer beperkte oplage getrokken, 17 exemplaren. Met een kalfslede afwerking, geborduurde kentekens en een aangepast foedraal, kreeg deze editie een zeer verzorgde en luxueuze afwerking. Een Nederlandstalig exemplaar en één Franstalig exemplaar kregen een extra bladzijde waarmee in gouden letters het boek opgedragen werd

aan ZM de Koning.

Een kleine afvaardiging van ABSASV, samengesteld uit de heren Tom Bilo, Paul Van Neste, Raymond Holvoet, Guy Blondeel, Milo Genot en Fred Vanhaezendonck mocht de boeken voorstellen en overhandigen aan de Koning.

De Koning toonde veel interesse voor het boek maar ook voor de andere vaderlandslievende werkzaamheden van onze Vriendenkring. Hij drong erop aan alle leden van de vereniging in zijn naam te bedanken voor hun inzet en positieve inbreng.

Deze dag legde ZM de Koning ook een krans neer ter nagedachtenis aan alle agenten parachutisten, SAS en Para Cdos, gevallen voor het Vaderland. De erewacht bestond uit leden van alle eenheden van het Special Operations Regiment.

### 6.2. Plaatsing SAS wing op het graf van Yves Brasseur.

Stamnummer 1870, operaties in de Ardennen, Nederland, Duitsland en CI

Op datum van 23/06/2021 werd besloten om in samenspraak met de familie van Yves Brasseur een SAS Wing te gaan plaatsen op zijn grafsteen.

Waren van de partij Raymond Holvoet, Fred Van Haezendonck, Bert Otté en Marc Vindevogel.

Na de nodige voorbereidingen ter plaatse werd overgegaan tot plaatsing van de SAS Wing op de grafsteen,



### 6.3. Brussel – Kamina op twee wielen.

Door L. Ceulemnans (1951) en Gerard Houben

De Belgische parachutisten aan de eer.

Het was in de kazerne ‘Prins Albert’ te Brussel, dat verleden week de zeven officieren van het Regiment Parachutisten terug keerden van hun “uitstapje” naar Kamina, uitstapje dat eventjes ongeveer drie maanden heeft geduurd. De heenreis werd per motorfiets verwezenlijkt, de weg terug per vliegtuig.



Op het militair uur reden de jeeps met de zeven heldhaftige officieren de binnenplaats der kazerne “Prins Albert” op. De jeeps werden geëscorteerd door de militaire politie en op de binnenplaats der kazerne stonden drie pelotons der Parachutisten opgesteld. Deze “Para’s” niet weinig fier over de prestatie van hun oversten, wierpen hun rode mutsen in de lucht, driemaal het traditionele “hoera” uitstotend.

De Luitenant-Generaal Rosenbaum, bevelhebber van de strijdkrachten der binnenlandse verdediging, richtte een kort welkomstwoord tot de zeven officieren, uit in

tegenwoordigheid van talrijke hoger militaire en burgerlijke personaliteiten. Daarna was het voor het zevental het ogenblik aangebroken om hun om hun aanwezige familieleden te begroeten... Drie maanden afwezigheid is een lange tijd en het weerzien des te hartelijker.

15,000 Kilometer en 150 valpartijen.

De Majoor SBH G. Casart, bevelhebber van het 1<sup>ste</sup> Regiment Parachutisten en bevelhebber van de Kamina-zending, evenals zijn zes metgezellen, dragen min of meer de sporen van deze avontuurlijke tocht met de motorfiets.

Bijna allen zijn lichtjes door de zon gebruint en zijn ietwat vermagerd vanwege de inspanningen en de felle zon der Sahara. Maar allen zijn uiterst tevreden en fier over de zending die ze achter de rug hebben.

Tijdens hun tocht van ongeveer 15.000 Km heft het zevental natuurlijk met allerlei moeilijkheden te kampen gehad; regen en Europees vriesweer, het zand en de Afrikaanse hitte en, natuurlijk een aantal valpartijen (ongeveer 150) het alles viel de zeven officieren te beurt.

“Ik ben toch recordhouder der valpartijen...” merkte Majoor Casart glimlachend op.

De uitstekende moraal van de deelnemers, de methodische voorbereiding en de hulp die hen gegeven door de inrichters van de rally Algiers-Kaapstad, waren de drie hoofdredenen die tot het uiteindelijk succes van de moeilijke tocht hebben bijgedragen.

Men vernam dat er een viertal uren per dag diende gewerkt te worden aan het onderhoud van elke machine, dat er gemiddeld dagelijks 350 km afgeboid werden en dat er somtijds twaalf à zestien uur per dag in het zadel moest gebleven worden.

Sneeuw, ijs, bergen, open vlakten, wouden en een verzengende hitte naast een ... bijtende koude, ziedaar met wat door de kleine expeditie diende afgerekend te worden.

En het nut der expeditie, zal men vragen; men probeerde het materiaal en de mogelijkheden der manoeuvres. Het bekomen resultaat mag iedereen bevredigen!

De cocktailparty.





Na de ontvangst werd er dan ook een cocktailparty gehouden.

De Majoor SBH Cassart had hier de gelegenheid om aan de nieuwsgierigheid der aanwezigen te voldoen en vertelde op pittige wijze de tocht in tegenwoordigheid van LtGeneraal Baele, Voorzitter van het comiteit der chefs van de Generale Staf, Leboutte, hoofd van de Generale Staf van de Luchtmacht, Joris, Inspecteur van de pantsers, Marchau, algemeen kwartiermeester; van de Generaals Bernaerts, Verhaegen, Evrard, van de Kolonels Adams, hoofd van het kabinet van het Ministerie van Landsverdediging; Loots, Balestrie, Jooris, d'Ursel, Van der Stichelen, Rogier, Delelienne, enz...

Frankrijk, Groot-Brittanië en Nederland waren vertegenwoordigd door hun militaire attachés.

Geven we tenslotte nog de namen der zeven deelnemers aan deze succesvolle expeditie:

Majoor SBh J. CASSART.  
Kapitein C. LAURENT.  
Kapitein P. LEIDER.  
Kapitein Ch. DEVENTER.  
Luitenant E. GAILLY  
Luitenant J. HOLVOET.  
Onder-Luitenant G. NAEGELMACKERS



Op 10 februari, nadat ze een tocht van 13.000 kilometer achter de rug hebben, komen in perfecte formatie de zeven 'raidmen'-parachutisten aan op de Basis van Kamina. Daar zullen ze trouwens, voor de verbaasde ogen van de inlanders, een parachute-sprongdemonstratie uitvoeren. In 1950 stelt majoor Jean Cassart een ploeg samen, met zes officieren-parachutisten en een officier-mekanieker. Ze moeten de verbinding per motorrijwiel proberen te maken tussen België en Congo. De Fabrique Nationale d'Armes de Guerre (FN-Herstal) verleent technische steun tijdens de hele duur van deze raid. FN stelt zet hiervoor zeven motorrijwielen op punt van het type XIII -

450 cc SV - met voorwielaandrijving en voorzien van speciale banden, voorzien van extra voorraadtanks (water, benzine en olie) en met aangehechte bagarekken en multifunctioneel zijspan. Op 9-12-1950 verlaten zeven motorrijders de Caserne Prince Albert in Brussel voor een trektocht van 13.000 kilometer. De ploeg van zeven bestaat uit: majoor Cassart, de kapiteins Leyder, Laurent en Deventer en de luitenants Holvoet, Gailly en Nagelmackers. Hun onderneming gaat van start onder slecht gesternte: strakke wind, mist en ijzel bemoeilijken het in de hand houden van de verzwaarde motorrijwielen en veroorzaken slippartijen, gekoppeld aan de bijhorende valpartijen en zelfs ongelukken. Op 12 december 1950 scheept de expeditie in, in Marseille en arriveert de volgende dag in Algiers, waar ze de 15de terug vertrekken om de doortocht van het Atlasgebergte aan te pakken en daarna deze van de woestijn (deze laatste werd in 1927 al met motorrijwielen van FN doorkruist). Zand en stof verstikken zowel rijders, als carburatoren van de machines. Ze lopen vast en krijgen te maken met pannes en op bepaalde plaatsen moet de 'golvende' zandpiste aan 60 kilometer per uur worden 'overgevlogen'. Op 31 december 1950 nemen ze deel aan een nachtelijk feest in Agadès - of Agadèz (grootste stad van noordelijk Niger, hoofdstad van Air, een traditionele federatie Toearegs, en van het departement Agadèz, één van de zeven departementen van Niger). In januari 1951 trekken ze via Fort lamy, Fort Archambault, bangassu, dwars door de savanne en het Equatoriale woud, om op 17 januari 1951 Bondo te bereiken, op de grens van toenmalig Belgisch Congo gelegen. Daarna worden de rondtrekkende 'motards' officieel



ontvangen in alle belangrijke locaties van Congo: Buta, Stanleystad (Kisangani), Costermanstad (Bukavu), Usumbura, Albertstad (Kalamie) en Elisabethstad (Lubumbashi). De 3.000 kilometer lange trektocht door het Congolese binnenland eindigt op 15 februari 1951 in Kamina, ultiem einddoel van deze raid. Het Belgisch leger zal meer dan 1.000 motorrijwielen van het type XIII M, 450cc SV bij FM-Herstal bestellen, die in 1951 worden geleverd. Ze worden toegewezen aan de Militaire Politie en aan militaire estafettediensten. De Force Publique bestelt vijftig exemplaren van dit type motor.

#### **6.4. OPLEIDING SAS IN WESTMALLE**

Ingezonden door Walter DEBLOUDTS

Het Belgisch leger dat tijdens de 2 WO in Engeland verblijft, wordt op 8 mei 1942 met een eenheid Parachutisten aangevuld, onder bevel van Commandant Thissen, die echter op 1 juli 1942 gekwetst geraakt aan zijn rug, tijdens een trainingsprong. Commandant Thissen wordt van dan af aan vervangen door Kapitein Edouard Blondeel.



Vanaf 1944 en tot en met het beëindigen van de 2 wereldoorlog in Europa op 8 mei 1945, nemen deze Parachutisten deel aan verschillende gevechten, eerst op Franse bodem, daarna in België waar zij de eerste Belgische eenheid wordt die voet aan grond zet in het nog steeds door nazi-Duitsland bezette vaderland. Zij worden onafgebroken ingezet.

In augustus 1945 wordt er in Westmalle een opleidingscentrum voor deze SAS-parachutisten, (Special Air Service), opgericht. Maar al in april 1946 verhuist dit centrum naar het kamp van Poulseur dat later volledig zal afbranden. In 1946 componeert Pieter LEEMANS de "Mars van de

Parachutisten". En op 25 oktober van datzelfde jaar verlaat de intussen tot Luitenant-Kolonel gepromoveerde Edouard Blondeel niet alleen de actieve dienst maar ook het Regiment Parachutisten. Om hun erkentelijkheid te betonen wordt in Tervuren aan deze uitmuntende Officier een jeep aangeboden. LtKol Blondeel zal blijven ijveren voor het behoud van het Regiment Parachutisten en later het Regiment Para-Commando. Para's in Westmalle.

HET BEGON IN Canada net na de bezetting van België. Na de Duitse inval en bezetting van België deden de consulaten een oproep aan alle in het buitenland verblijvende Belgen tussen 19 en 25 jaar oud, om zich te melden voor legerdienst. In Canada werd een kamp voor hen opgericht, 'La Joliette' nabij Québec. Ongeveer 200 jonge mannen die verbleven in Noord-en Zuid-Amerika melden zich daaronder hen drie hoofdrolspelers: Eddy Blondeel, Leo van Cauwelaert en Joseph Ghys. Leo van Cauwelaert was de zoon van Frans van Cauwelaert, gewezen burgemeester van Antwerpen en parlamentslid, Joseph Ghys was familie van Frans Ghys, de bouwheer en oprichter van de verlofkolonie. De twee Antwerpenaren ontmoeten elkaar in Canada en konden goed samen opschieten. Ook na de oorlog zouden zij nog samenwerken.

Hoe de groep in de Britse SAS Brigade (Special Air Services Brigade) kwam. Na een zeereis over de Noord-Atlantische Oceaan kwam het stel vrijwilligers in juni 1941 aan in Schotland en werden zij ingelijfd bij de Belgische strijdmachten om het 2 de Fuseliers Bataljon te vormen.

Bij hun aankomst stonden er twee Belgische officieren hen op te wachten. Onmiddellijk gaven zij de rekruten het bevel zich op te stellen in twee rijen: de Vlaamssprekende en de Franstaligen. Blondeel antwoordde dat zij Engelstalig waren. Dit was inderdaad zo, want een groot aantal van hen was geboren in Amerika of Canada of groeide er al van kindsbeen op. Zij kenden geen Frans of Nederlands, maar allen spraken Engels.

Op 8 mei 1942 werd de Onafhankelijke Belgische Parachutisten Compagnie opgericht. Na 20 maanden intensieve training en gezien de Belgen in principe Frans, Nederlands en Engels spraken, vervoegden ze als Belgisch Eskadron de Britse S.A.S. Brigade (Speciaal Air Services Brigade).

Deze specialisten in het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten en het verzamelen van inlichtingen achter het front gingen ingezet worden op het vasteland: in Frankrijk, België en Nederland. Jos Ghys en zijn manschappen waren de eersten die in Frankrijk achter de vijandelijke linies gedropt werden

Blondeel wist zijn compagnie om te bouwen tot een verkenningseenheid met gepantserde jeeps (Recce jeeps). Zo kon het geheel ingezet worden voor belangrijke missies tijdens het 'Von Rundstedt'-offensief en tijdens het oprukken door Nederland en Duitsland.

Blondeel werd tot majoor benoemd en kreeg de opdracht om zijn verkenningsgroep verrijkt met nieuwe manschappen als regiment te organiseren.

Zo werd het 1 ste Regiment SAS Parachutisten geboren. Hoe ze na de oorlog in Westmalle terecht kwamen.

Na te hebben deelgenomen aan de operaties, ging het SAS-regiment over tot de demobilisatie van zijn effectieven. De parachutisten konden zich niet zomaar terug aanpassen aan het gewone burgerleven in vreedstijd.

Blondeel maakte zich ongerust dat de SAS-parachutisten geconfronteerd

zouden worden met de demobilisatieproblemen, zeker omdat het voortbestaan van de eenheid niet gewaarborgd was. Hij en andere officieren beseften dat er nood was aan goed opgeleide officieren. Het leger had immers gedurende vijf jaar geen nieuwe officieren voortgebracht en vele officieren die in krijgsgevangenschap



gezet hadden, gingen na hun vrijlating op rust. Er was dus een grote behoefte aan officieren om die leemte op te vullen zodat het leger terug goed kon functioneren. In Tervuren werd de overwinning nog gevierd en wachten velen tot ze gedemobiliseerd waren en naar huis konden. Echt niet de ideale omgeving om goede officieren op te leiden.

Daarom wilde luitenant-kolonel Blondeel een opleidingscentrum voor NCO-cursussen (Non-Commissioned Officer Course: cursus voor onderofficieren) oprichten.

Luitenant Leo van Cauwelaert en kapitein Jos Ghys werden op pad gestuurd om een geschikte locatie te vinden, die het leger en de staat niets mocht kosten. Volgens getuigen hebben zij echt niet lang moeten zoeken, vandaar deze hypothese: Jos Ghys kende uiteraard de 'verlofkolonie' van zijn nonkel nog. Deze lag afgelegen in de bossen en heide. De schoolvilla was een degelijk gebouw met keuken, bureel, enz. Er waren bossen, open ruimte, een vijver, enz. Ideaal voor een klein opleidingskamp. De firma Gevaert had in 1943 de verlofkolonie gekocht. Na WO II was het blazoen van de firma Gevaert wat besmeurd. Sommige eigendommen werden onder sekwester geplaatst. Dit moeten Leo van Cauwelaert en Jos Ghys met hun Antwerpse connecties geweten hebben. Hoe de overeenkomst met de firma Gevaert precies in elkaar zat, is niet te vinden. Zeker is dat het aan de staat en het leger niets kostte. Voor eten en ravitaillering kon men zelfs voor een deel terugvallen op voorraden die de Engelsen en Amerikanen nog in magazijnen hadden in het Antwerpse. Zo werd in augustus 1945 het opleidingscentrum van Westmalle opgericht.

De eerste groep onder het bevel van luitenant Leo van Cauwelaert kwam eraan in het begin van de maand augustus 1945. Blondeel, met zijn langetermijnvisie, stelde de parachutisten (oorlogsvrijwilligers in 1944) voor om de opleiding in Westmalle te hervatten en proeven af te leggen om officier of onderofficier te worden. Vijfentwintig vrijwilligers van 1944, waarvan het merendeel deelgenomen had aan de veldtochten in Holland en Duitsland, aanvaardden dit voorstel. Zij waren aangestoken door de nieuwe spirit die in deze periode ontstond en beslisten in de eenheid te blijven. Deze vrijwilligers waren de basis voor het welslagen van de huidige paracommando-eenheden

Ingedeeld in een Nederlandstalig en een Franstalig peloton, werden zij opgeleid door Belgische instructeurs die de parachutistenopleiding en de SAS-training in Engeland gevolgd hadden: Jos Ghys, De Rechter, enz. Zij brachten het grootste gedeelte van het materiaal bijeen en bouwden zelf het kamp. Dagelijks besteedden ze tussen twee trainingsperiodes één of twee uur aan de oprichting van de hindernisbaan.

De omstandigheden waarin de mannen zich trainten in Westmalle zijn nu ondenkbaar. Het materiaal was primitief en tot het strikte minimum beperkt. Maar deze mannen waren “tot alles bereid” en aarzelden niet Grote risico’s te nemen. Zo komt het dat drie kandidaat-onderofficieren het leven verloren tijdens een manoeuvre dat de eindproef was van de cursus.

De eerste twee pelotons verlieten Westmalle en maakten plaats voor twee andere pelotons, samengesteld uit vrijwilligers die in 1944 in dienst waren getreden.

Etienne Gailly voerde het bevel over het eerste peloton. Jean Temmerman nam het tweede voor zijn rekening, waarin twee officieren zaten die vijf jaar krijgsgevangen waren geweest in Duitse kampen. Zij hadden aanvaard de training te hervatten als gewone soldaten: Yvan Dubois en Charles Laurent.

Het kamp van Westmalle sloot zijn deuren op 31 maart 1946. Na een laatste cursus die het kader van onderofficieren nog uitbreidde. De kandidaten met een brevet van parachutist ondergingen voor deze cursus eerst een reeks tests in Tervuren en Everberg.

Van de 450 kandidaten werden er na de eerste tests een zestigtal toegelaten in het trainingscentrum van Westmalle. Hiervan viel nog een aanzienlijk aantal af tijdens de opleiding in Westmalle, maar zij die slaagden, boden het regiment een uitzonderlijk kader.

Van Westmalle ging men naar het kamp van Poulseur in de provincie Luik, op enkele kilometers van Esneux, dat had gediend als gevangenenkamp voor de Amerikanen.

Het kader van het tweede eskadron, dat vanaf april 1946 zijn intrek nam in het kamp van Poulseur, was grotendeels samengesteld uit jonge onderluitenanten en sergeanten die hun opleiding in Westmalle hadden gekregen.

Luitenant Laurent nam het bevel waar over dit tweede eskadron.

Op 2 september 1947 verhuisde het opleidingscentrum naar Schaffen en Diest, waar het nu nog is.

Het Belgische SAS-Regiment was de eerste geallieerde eenheid die voet op Belgische bodem zette (Blondeel in de Ardennen) en de enige Belgische eenheid die onafgebroken van juli 1944 tot mei 1945 bij de gevechten ingezet was. Na de Tweede Wereldoorlog vormde dit eskadron de ruggengraat van het 1ste Bataljon Parachutisten.

Ervaringen van de para’s.

Hoe hebben de para’s die hier de leiding hadden of de opleiding volgden hun verblijf in Westmalle ervaren?

Ik laat er twee aan het woord.

Eerst Luitenant Leo van Cauwelaert die de leiding had in het opleidingscentrum in 1946, kort na de sluiting van Westmalle, schreef hij een artikel voor het tijdschrift van de para’s, WHO dares Wins.

“V.K.W. Westmalle

Hoe onmogelijk de combinatie C.I. (Counter-Intelligence) en Westmalle ook scheen, toch werd het een harde maar vrolijke werkelijkheid en zelfs een zeer aangename herinnering voor allen die te Westmalle een training doorstonden. Zodra het verblijf in Duitsland ten einde liep voelden we allen de grote moeilijkheden, die de eenheid zou moeten doorstaan om haar bestaan mogelijk te maken, zwaar op ons wegen. De oudere onderofficieren, steunpilaren in een goed geordend regiment, onvervangbare schakels tussen soldaten en officiers, dachten met recht en rede hun taak volbracht en de tijd gekomen om het kaki voor een burgerpak uit te wisselen. Waarom niet de jongeren die zich zo flink op het slagveld gedroegen, tot onderofficieren

gevormd? Hun moed, hun enthousiasme, en hun strijder-kwaliteiten waren heel zeker gunstige factoren. Maar hoe en waar de nodige training gegeven?

De kazerneatmosfeer met alle mogelijke administratieve reorganisatie en demobilisatie verrichtingen vernietigde alle eskadronen en maakte dan ook een zeer slechten indruk op jonge militairen verward door het counter-intelligence werk. Het was ook voor de eerste maal dat de S.A.S. (Special Air Service) familie zich volledig hergroepeerde sinds 27 Juli 1944, toen de leden van het toenmalig bestaand eskadron op de eerste parachuteoperatie vertrokken. Een voorstel wordt ingediend met mogelijke organisatie van een trainingskamp en werd aanvaard.

Op 1 augustus 1945 vertrok het kader om de school in te richten en drie dagen later begon het werk. Hulde en dank aan de medewerkers die met mij de taak hadden in zes weken tijd leiders te vormen. Nooit had de geest van Westmalle bestaan noch de fierheid en tevredenheid bij diegenen die Westmalle eindigden als er niet die samenwerking tussen alle instructeurs had bestaan die aan alle buitenstaanders opvallend en voor ons officieren zeer aanmoedigend en aangenaam was. Heel zeker was het voor velen de schoonste periode in hun militaire loopbaan, abstractie makend natuurlijk van de onvergetelijke operatiedagen. Nochtans, de vereisten na de al te vrije strijdperiode waren voor velen zeer zwaar. Een strenge discipline, overgrote inspanning, ja zelfs overtuiging en opgeruimdheid werd van allen gevegd. Hard was het begin maar Westmalle behaalde de overwinning.

Gedurende de eerste cursus werd het grootste gedeelte van het materiaal bijeengebracht en opgebouwd door studenten zelf. Des te meer waarde en genot bracht de 'tugelrope bridge' en de 'assault course', veraangenaamd door de Rechter's explosieven. De woorden 'smartness' (elegantie), 'finishing touch' (perfectie) en 'keep smiling' (blijf lachen) vonden zeker inslag. Westmalle had ook beroemde specialisten, zoals technische raadgevers voor 2-duimse mortieren; de R.E. (Royal Engineers, de genietroepen) en hun artillerie voor 'pillbox' aanvallen; Goffinet voor extradrill door de vijver en voor kaartlezen en wapenspecialisten.

Hard werd er gewerkt, het resultaat was bevredigend en de eenheid kon voortleven. Weldra volgde de tweede cursus. De zo haastig verwachte rekruten kwamen maar niet af, enthousiaste onderofficieren moesten hun tijd nuttig doorbrengen, zo werden er dan te Westmalle 3-duimse mortieren specialisten, P.T.-instructeurs (Fysica Training onverrichter lichamelijke opvoeding) en wapentrainingonderrichters samen met



#### Openingsuren

van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u doorlopend

op zondag van 9u tot 13u

zon- en feestdagen geopend

van begin juli tot einde maat



getrainde soldaten gevormd. De eerste rekrutenschool volgde in de wintermaanden tot de periode zou aanvangen een nieuwe maar laatste onderofficierencursus van Westmalle. Vanuit vreemde regimenten komende sergeanten moesten in de eenheid geïnitieerd worden en vooral uitgetoet om te weten of ze onze geest zouden kunnen beleven. Met de instructeurs werd er goed werk van gemaakt. Slechts dertig schoten er na vier weken over. De zeventig meter lange 'tugelrope bridge', de 'slide' en het experiment van het opblazen van het Crabbelshof behoren al tot het verleden.

Maar de werkgeest, het optimisme, enthousiasme en doorzettingsvermogen van het trainingscentrum van Westmalle zullen nooit tot het verleden behoren. Allen die in Westmalle op training kwamen, zullen in hun respectievelijke eskadrons te Tervuren of te Poulseur het motto van Westmalle hooghouden: KEEP SMILING.

Midden 2006 schreef luitenant-generaal b.d. (buiten dienst) het volgende: "Westmalle garnizoen van het Parachutisten Regiment. Bij de Duitse capitulatie op 5 mei 1945 lag het Parachutisten Regiment als verkennereenheid van de 4de Canadese Pantser Divisie voor Wilhelmshaven.

Grote veranderingen kwamen in zicht. In een eerste fase werd het regiment ingezet in steun van de Britse Field Security om oorlogsmisdadigers op te sporen. Hieraan kwam rond eind juli een eind en het Regiment werd naar zijn uitvalsbasis Tervuren teruggezonden. De oorlog met Japan duurde nog steeds voort en de inzet van de SAS-brigade in China was ter studie in het War Office Personeel lijsten werden bestudeerd en vraaglijsten circuleerden: Wie wil afzwaaien en zo snel mogelijk naar huis? Wie wil in het leger blijven? Wie wil mee naar het Verre Oosten? Wie wil een officiersopleiding volgen om de afzwaaiers af te lossen? In augustus maakte de Atoombom een einde aan de oorlog, aan de planning van inzet in het Verre Oosten en ook aan de 'Duration of the first emergency' termijn waarvoor de parachutisten als oorlogsvrijwilligers getekend hadden. Demobilisatie kwam in zicht met voorrang voor diegenen die het langst in dienst waren en dat waren ook de meest ervaren leiders. Intussen had de Belgische regering, waarschijnlijk na raadpleging van kolonel Blondeel en zeker met de steun van de heren Van Cauwelart en Rolin, beslist het Parachutisten Regiment te behouden in vreedstijd in het nieuwe leger. Delen van de legerleiding met onder andere generaal Piron, waren heftig gekant tegen deze beslissing.



**Pakenhof**  
praat- en eetcafé

Voor Uw afhaal Menu  
Pakenstraat, 61  
[www.pakenhof.be](http://www.pakenhof.be) tel :016 40 75 36  
Alle dagen open vanaf 10.00 uur  
Keuken open tot 22.00 uur  
Dinsdag gesloten

Bij een parade op 21 september 1945 nam het Parachutisten Regiment afscheid van het Britse leger en de Special Air Service Brigade en kwam onder bevel van het Belgische leger. De crowns, pips en stripes werden ingeruild voor sterretjes en strepen. Het kwam er nu op aan zo snel mogelijk officieren en onderofficieren die gedemobiliseerd wensten te worden, te vervangen. Vrijwilligers moesten een snelle opleiding krijgen om de aankomende dienstplichtige rekruten te omkaderen. Heel terecht meende kolonel Blondeel dat het nodig was het toekomstig kader, dat dringend aan zware training en opleiding onderworpen moest worden, weg te halen uit de nu nogal relaxed geworden sfeer van Tervuren. Ze bleven beter niet onder één dak met de oudgedienden die de demobilisatie in december node moesten afwachten en waarvoor buiten wat sport in vakantiestemming, geen militaire training meer noodzakelijk geacht werd. Hun taak zat erop.

Kapitein Leo Van Cauwelaert werd belast met de opleiding van de jonge kaders. Hij verzamelde een uitgelezen groep onderrichters, elk een ervaren expert in zijn vak. Zijn volgende taak was een kampplaats voor het opleidingscentrum uitzoeken. Hoe hij in Westmalle terecht kwam moet eens uitgezocht worden mogelijk was het via kapitein Jos Ghys en zijn connecties in het Antwerpse. Binnen de kortste keren werd het domein omgetoverd tot oefenterrein. In het bos kwam er een zware hindernisbaan met alle mogelijke schutterskuilen, evenwichtsbalken, klimkooien en horizontale en verticale slingertouwen; een wankel touwbrug hing boven de vijver en vanuit een dakvenster vertrok een 'dead ride'. De springstofcursus kreeg een bunker in zandzakjes, voorzien van een kijkgat met het pantserglas van een recce jeep zodat de ontploffingen van ladingen en granaten in een bomkrater geobserveerd konden worden. Er kwamen tenten als logement de administratie, de keuken en de leslokalen werden in het gebouw ondergebracht.

Naast de opleiding tot officier en onderofficier van parachutisten uit eigen rangen kwam er ook het inlijven van jongens uit de fuseliers bataljons en van zopas bevrijde krijgsgevangenen officieren onder meer de latere generaal Laurent. Hij zag af van het herstelverlof dat de officieren na vier jaar gevangenschap geboden werd en begon onmiddellijk zonder graadkentekens of rangprivileges, samen met de jonge vrijwilligers de opleiding tot parachutist. Hij had later de leiding over de bevrijdende raid op Stanleyville.

Er kwam een speciale cursus in het gebruik van springstoffen en sabotage. De cursus werd gegeven door experts die achter vijandelijke lijnen de nodige praktijk hadden opgedaan. De TNT, PHE en guncotton schokgolven hebben heel Westmalle nu en dan doen daveren. Zoals elders was ook hier grootste lacune het feit dat voor het nieuwe leger het lesmateriaal en de nodige voorschriften nog onbestaande waren. Ondervinding en het gebruik van Britse en Amerikaanse handboeken moest met vallen en opstaan dit gebrek goedmaken.

Het leven in het tentenkamp was eerder primitief zonder verwarming in de winter zonder warm waswater, maar met toch strenge inspecties van de gewassen en geschoren gezichten bij dageraad, veel modder maar gepoetste schoenen dat was de ingehamerde traditie en de 'Finishing touch' van Leo Van Cauwelaert.

De bevoorrading door de nog onervaren diensten van het nieuw Belgisch leger, dat nog worstelde met de rantsoenering had zijn weerslag op de spijskaart. Met wat heimwee werd teruggedacht aan de wittebrood toast met marmelade de 'porridge' (havermoutpap), de overvloedige maar wat vette schapenragout en de plum pudding van de Britten. De trappist van Westmalle in het café aan de tramhalte bracht wat soelaas. Ook de NAAFI (Navy, Army and Air Force Institutes, legerkantine) en YMCA (Young men's Christian



**James photography**  
Kroonstraat 30/1  
3018 Wijgmaal  
0470/24.87.57

Of  
Via sociale media  
Facebook:@JamesPhotography  
Instagram:@Jamesphotographybelgium  
Website onder construction !!

**Wie ben ik?**  
Ik ben James Vekemans 42 jaar jong, woonachtig in Wijgmaal en al jaren gepassioneerd bezig met fotografie.

**Wat doe ik?**  
Alles wat met fotografie te maken heeft, vanaf het maken van de foto tot de digitale verwerking en aflevering.

**Welke shoots doe ik?**  
Huwelijken, evenementen, portretfotografie, newborn, communie, jubileums, bedrijfsfotografie, productfotografie, honden-dierenshoots.  
Elk moment kan op de foto vastgelegd worden!

**Wat na de shoot?**  
De selecties gebeuren steeds via een viewing in de studio op groot scherm.  
Dit kan samen met u, of ik maak de beste selectie voor u als klant.

**Vergroting of printings?**  
Elke digitale nabewerking zoals albums, printings op canvas, poster of behangpapier zijn mogelijk. Maar eveneens een afdruk op dibond, plexiglas of hout, tot zelfs hoodies, t-shirts, tassen en zoveel meer gadgets kunnen voor u op maat gemaakt worden.

**Interesse?**  
U kan mij steeds contacteren via de traditionele kanalen, e-mail en telefoon, of kom even langs in de studio.

**!!! Nieuw !!!**

**Ruim aanbod van puzzels, leverbaar van 500 tot 2000 stukjes, uniek en met foto's uit eigen huis!!**

Association) kantines met 'fish and chips' en 'tea and cake' bestonden nog in Antwerpen. De training was hard, maar de chefs gaven het voorbeeld en liepen vooraan. De kandidaten waren enthousiast en gemotiveerd en kwamen alle hindernissen te boende gok was geslaagd en de Parachutisten kregen tijdig een nieuw kader dat de tradities van het Regiment kon verderzetten. Who dares wins.

In Westmalle kregen de toekomstige officieren en onderofficieren van het Parachutisten Regiment die de aflossing moesten verzekeren, de spirit en de vorming die ze nodig hadden om de overgang van het 'Oorlogs' Regiment mogelijk te maken naar de eenheid die zestig jaar lang, waar ook ter wereld, op de bres heeft gestaan, telkens het land, in tijd van nood op haar beroep moest doen.

Dank U Westmalle..."

De ontbinding van de parachutisten-en commando-eenheden bleef dreigen. Er moesten voor beide regimenten andere opdrachten gevonden worden die te verenigen vielen met die van het Belgische leger en die hun een logische ondergeschiktheid gaven. In januari 1946 had generaal Piron gezegd: "Dat alles moet opnieuw normaal worden." Met "dat alles" bedoelde hij de para's en de commando's. "Normaal worden" betekende afschaffen. In oktober adviseerden de luitenant-kolonel Danloy en Blondeel aan generaal Piron dat men de rol van de infanterie wat meer op de voorgrond moest brengen. Om dat te bereiken, suggereerden ze hem om de Para's en de commando's samen te brengen in een gemeenschappelijke eenheid van paracommando's, een elite- infanterie.

Het idee was verkocht. Eindelijk wordt het Paracommando Regiment geboren dat zich op zijn beurt ontwikkelde tot de huidige Paracommando Brigade van het 1 st Bataljon Parachutisten, bekend buiten onze grenzen voor de reddingsoperaties in Afrika en elders en later voor de humanitaire en vrede ondersteunende missies. Hier volgt een niet-volledige lijst van opdrachten na WO II die de meesten zich nog wel herinneren: Kongo (1960); Ruanda-Urundi (1961-1962), twee nieuwe staten ontstonden: Rwanda en Burundi; Congo (1964); Sahel (1974); Zaïre (1978); Zaïre (1991); Somalië (1992- 1993); Congo-Brazzaville (april 1997); Albanië (1999); Bosnië-Herzegovina (1999); Kosovo (2002); Afghanistan (2004-2005).

Bos en Ven

Nadat de para's en het leger vertrokken uit Westmalle, waren er contacten met de Zusters van Vorselaar om er een school op te richten. Dit is niet gebeurd maar de schoolvilla werd ten dienste gesteld van 'Caritas Catholica', die een afdeling kinderverblijven had. Het domein was nog steeds eigendom van Gevaert.



<http://www.bar-tartine.be/>

[babs@bar-tartine.be](mailto:babs@bar-tartine.be)

[www.bar-tartine.be](http://www.bar-tartine.be)

Geldenaaksebaan, 482

3001 - LEUVEN

Tel:

**GEDURENDE DE CORONA PERIODE  
BACK IN BUSINESS! WE ZIJN GEOPEND VOOR AFHALING VAN  
11U - 14U EN VAN 17U - 19U.  
VAN HARTE WELKOM VOOR EEN KRAAKVERS BELEGD  
BROODJE, EEN HEERLIJK HUISGEMAAKTE PASTA  
OF EEN NIEUWE SUGGESTIE UIT GROOTMOEDERSKEUKEN**





## 6.5. Hoe is het nu met Fly, de instructeur van Kamp Waes Ik had moeite met die bekendheid.

30/06/2021, 16:06 © VRT / Source: Humo



FLY RSM S.F.Gp

Doorgaans koestert hij zijn anonieme leven in camouflagepak, maar 'Kamp Waes' katapulteerde instructeur Fly (52) begin 2020 naar een plek in de spotlights en zo ook in onze zomerreeks '15 minuten beroemd'. Intussen is de rust bij de Special Forces teruggekeerd en het kijkcijferkanon veilig opgeborgen. Hoog tijd dus voor een spervuur aan vragen. 'Zolang wij onze job kunnen doen, kan iedereen gerust slapen.'

FLY «Ik hou niet van een personencultus. Wat ik vreemd en verwarrend vond na 'Kamp Waes', was dat ik opeens leek samen te vallen met die ene week waarin we hadden gefilmd. Wat ik in de 25 jaar voordien had gedaan bij de

Special Forces, was bijna bijkomstig. Ik had wel een zekere vorm van BV-schap verwacht, maar ik had er moeite mee dat ik opeens publiek bezit werd. (*Abrupt*) Maar nu zijn we bezig over mij. Moet dat echt? Ik ben anonimiteit gewoon. Ik hield van mijn leven in de schaduw. »

HUMO Is dat nu weg?

FLY «De aandacht is wel wat gaan liggen, vooral dankzij covid. Dat was voor mij een godsgeschenk. Na 'Kamp Waes' spraken mensen me opeens aan op restaurant. Alsof het de normaalste zaak is dat wildvreemden een gesprek met je aanknopen tijdens een intiem etentje met je vrouw. »

HUMO Had je dan een gevat antwoord klaar om ze af te wimpelen?

FLY «Dat lag eraan: als mijn vrouw erbij was, moest ik beleefd blijven (*lacht*). »

HUMO Kon Tom Waes je geen tips geven?

FLY «Tom Waes heeft een totaal ander karakter: hij is gemaakt voor de job van BV. Zonder Tom Waes geen 'Kamp Waes'.

»Het klinkt arrogant, maar we hadden het succes wel verwacht. Er was ook lang over het programma nagedacht: het oorspronkelijke concept lag al sinds 2008 op de plank. Het heeft verschillende pogingen gekost vooraleer de reeks er eindelijk kwam. »

HUMO Waarom waren jullie vragende partij voor een tv-programma?

FLY «Simpel: rekrutering. Het is moeilijk om kandidaten te vinden voor de Special Forces, omdat wij altijd via Defensie moeten rekruteren. Aangezien zij de laatste jaren gekrompen zijn, wordt ook onze visvijver kleiner. Bovendien zijn de Special Forces een magneet voor alle talent bij Defensie. Het is logisch dat zij niet graag al hun beste krachten naar ons zien vertrekken.

»Pas op: ik ben er zeker van dat 'Kamp Waes' een positief effect heeft gehad op de rekrutering. Ik denk dat heel wat mensen getriggerd waren: 'Wauw, Defensie is wel wat voor mij.' Maar daar hebben wij geen profijt van: de enthousiastelingen die na 'Kamp Waes' de stap hebben gezet naar het leger, zullen ten vroegste over twee of drie jaar aan de deur van de Special Forces komen kloppen, nadat ze eerst hun basisopleiding hebben voltooid. Als Defensie die kandidaten al die tijd heeft weten te boeien. Misschien heeft 'Kamp Waes' dus wel een zaadje geplant, maar het zal nog jaren duren vooraleer wij daar de vruchten van plukken. »

HUMO Van de vijf 'Kamp Waes'-kandidaten die op het eind overbleven, is niemand bij Defensie gegaan.

FLY «Dat had ik ook niet verwacht. Kijk naar hun profielen: het zijn allemaal mensen die in gelijk welke carrière succes zullen hebben. Trouwens, dat ze achteraf BV's zijn geworden, ontnemt hun sowieso het recht om toe te treden tot de Special Forces, waar alles rond discretie draait. Ons doel was ook niet op zoek te gaan naar kandidaten die onze zware *qualification course* konden doorstaan. We zochten burgers die de juiste *mindset* hadden. Deze vijf hadden die. Het was mooi om te zien hoe de *survivors* op die week een vriendschapsband voor het leven wisten te smeden. »

HUMO Heb je nog contact met Zeger, Xander en de rest?

FLY «Om de zoveel tijd spreken we nog eens af. »

HUMO Voor een nachtelijke dropping?

FLY «Ze willen altijd wel iets avontuurlijks doen, wat best vermoeiend en belastend is voor een oude man als ik. Vorig jaar hebben we nog samen de Mont Blanc beklommen. Dolle pret, maar wat is er mis met samen een pint pakken? »

HUMO Komt er eigenlijk een tweede seizoen van 'Kamp Waes'?

FLY «Er zijn gesprekken geweest, maar uiteindelijk zijn ze niet ingegaan op onze voorwaarden. Onze voornaamste eis was dat we een tweetalige versie wilden maken – van het eerste seizoen hebben onze Franstalige collega's niet kunnen meegenieten. Maar tweetalige televisie maken ligt moeilijk.

»Nu ja, covid had de plannen toch in de war gestuurd. Misschien moeten we volgend jaar nog maar eens rond de tafel gaan zitten. Ik denk echt dat we een 'Kamp Waes 2.0' kunnen maken dat straffer is dan de eerste. »

HUMO Nóg straffer? De kandidaten van seizoen één zagen nu al serieus af. Sommigen hadden weken later nog nachtmerries.

FLY «Nachtmerries zijn een vorm van stressverwerking. Het toebrengen van stress is nu eenmaal een onderdeel van onze opleiding. Ik bespaar je de technische uitleg, maar als je onder grote druk staat, slaat je hippocampus bepaalde herinneringen op. Leg je hand maar eens op een gloeiendhete plaat: je limbisch systeem zal het onthouden, waarna je het nooit meer doet. Wij gebruiken stress op dezelfde manier bij onze kandidaten. Wat ze bij ons leren, blijft hun een leven lang bij. »

HUMO Jij doorliep je qualification course als 23-jarige, maar sinds een paar jaar ben je niet meer actief.

FLY «Klopt. Als *Regimental Sergeant Major* speel ik niet meer actief mee bij de missies. (*Kantelt zijn computercamera naar het plafond*) Tegenwoordig zit ik onder deze TL-lampen weg te kwijnen. »

HUMO Is wat je nu doet dan nog avontuurlijk genoeg voor jou?

FLY «Nu gaat het wéér over mij. »

HUMO Dat heb je niet graag, hè.

FLY «Nee (*lacht*). Kan ik een andere vraag krijgen? »

HUMO Iets anders dan: mis je de buitenlandse missies?

FLY «Ik mis alles. Dat heeft niks met mij als persoon te maken. Van iedereen die hier de deur achter zich dichttrekt, ben ik zeker: er gaat geen dag voorbij of ze missen hun vorig leven, net omdat die stresshormonen zo'n onuitwisbare indrukken hebben achtergelaten. »

HUMO In Humo stond onlangs het verhaal van Lerre, de hoofdinspecteur van de Speciale Eenheden die gewond raakte aan het hoofd bij de inval in Vorst.

FLY «De Lerre is een kameraad. We hebben samen onze duikopleiding gevolgd. Lerre is een verstandige man. Hij heeft altijd geweten dat er risico's verbonden waren aan het vak. Maar waar hij géén rekening mee had gehouden, was met hoe het systeem hem achteraf zou laten vallen. Hij heeft hemel en aarde moeten bewegen om zijn medische kosten vergoed te krijgen. De meeste van ons doen de job uit intrinsieke motivatie. We kijken niet naar hoeveel geld er op het eind van de maand op onze bankrekening wordt gestort. Maar dat wordt natuurlijk moeilijk als je weet dat het systeem je laat vallen zodra het fout gaat.

»Bij Defensie is er sinds dit jaar een nieuwe regelgeving: alles wat je overkomt, wordt gedekt. Dat gaat van je schuldsaldoverzekering tot je overlijdenspremie. Ik kan alleen maar hopen dat het geval van Lerre ervoor zorgt dat dezelfde regelgeving er komt voor politie, brandweer... Als de staat uiterste toewijding van je verwacht, dan moet daar wel iets tegenover staan. »

HUMO 'Als je door een 7.62-kogel uit een kalasjnikov geraakt wordt in je arm, been of op welke plaats dan ook, is het over,' zei je ooit in een reportage. 'Dan is je carrière gedaan.'

FLY «Dat is de realiteit van de job. Op missie kom je soms tegenover 14-jarige gedrogeerde jongens te staan, met zo'n oorlogswapen in hun handen. Eén kogel kan een streep onder je carrière trekken, geen training die je daarvoor kan behoeden. Wij wanen ons niet onsterfelijk. Integendeel, we hebben allemaal genoeg oorlogswonden gezien om te beseffen dat het niet is zoals in de film, met een klein kogelgat en een dun streepje bloed. Een kogel scheurt je hele lijf uit elkaar. »

HUMO Krijgen jullie sinds 'Kamp Waes' vaker een 'dank u' voor alle opofferingen?

FLY «Nee, maar daar doen we het ook niet voor. De wetenschap dat we het land voor onheil behoeden, is voldoende. De meeste van onze acties gebeuren in de schaduw en dat is maar goed ook. Burgers weten best niet te veel van de gruwel die zich afspeelt in de wereld. Zolang wij onze job kunnen doen, kan iedereen gerust slapen. »

## 6.6. DEFENSIE

### 6.6.1. Flanders Field American Cemetery 29 Mei.

In Waregem, op het Flanders Field American Cemetery, heeft de CHOD in aanwezigheid van Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en de burgemeester, deelgenomen aan de ceremonie van de U.S. Memorial Day. Op deze militaire begraafplaats werden de Amerikaanse militairen die in België sneuvelden tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog herdacht. 368 gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog vonden in Waregem hun laatste rustplaats en nog eens 43 staan vermeld op de Muur van de Vermisten. Het is onze plicht de herinnering van hun opoffering levendig te houden zodat dit nooit meer zou gebeuren



### 6.6.2. Internationale Dag van de Blauwhelmen.

29 mei is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Blauwhelmen van de Verenigde Naties. VN-vredeshandhavingsoperaties dragen bij tot internationale vrede en veiligheid als onderdeel van een alomvattende aanpak. De militaire component zorgt voor veiligheid en stabiliteit. Defensie heeft al een rijke traditie opgebouwd met het inzetten van onze militairen als VN-Blauwe helmen vredesmacht: voormalig Joegoslavië, Rwanda, Libanon, Golanhoogte, Democratische Republiek Congo en Mali met een Belgische generaal als Force Commander MINUSMA (van januari 2017 tot oktober 2018) als "kers op de taart". Dank aan alle vredeshandhavers die over de hele wereld zijn ingezet.

### 6.6.3. Hoog bezoek aan ons nieuw trekpaard A400M.

Ons land heeft zeven A400M-toestellen besteld om de vloot van de verouderde C-130-transportvliegtuigen te vervangen. Omdat de nieuwe toestellen een pak groter zijn, wordt er op Melsbroek momenteel een gigantische onderhoudsloods voor gebouwd. Koning Filip en prins Gabriël brachten woensdagochtend een bezoek aan de 15de Wing in Melsbroek. Na hun aankomst om 9.30 uur kregen ze een briefing met veiligheidsinstructies, waarna ze ook de functies en mogelijkheden van de A400M ontdekten. Het legertransportvliegtuig kan vluchten van 5.400 kilometer uitvoeren.



Om 11 uur steeg één van die toestellen met de koning en de prins aan boord op. Na een toertje over het koninklijk paleis in Laken ging het via Antwerpen naar het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen. Daar waren de koning en zijn zoon getuige van een materiaaldrop, waarna ook drie parachutisten uit het vliegtuig sprongen. De leden van de Special Forces die aan boord waren sprongen overigens niet op de oorspronkelijk voorziene hoogte omdat de weerscondities te slecht waren.



Koning Filip – die zelf piloot is – en prins Gabriël vlogen mee in de ruime cockpit van de A400M. Het staatshoofd genoot duidelijk van de vlucht

Koning Filip en prins Gabriël aan boord van de A400M. © Photo News



#### 6.6.4. Bezoek aan de C-130



Het iconische militair vliegtuig c-130 staat sinds 1 juli op de museumsite van het First Historical Wing Centre in Bevekom. Plan gerust een bezoekje in om dit majestueuze vliegtuig te komen bewonderen

Inkomrijzen First Wing Historical Centre

Zonder bezoek c-130: 5€

Met bezoek C-130 7 €

Openingstijden:

- Open elke 2de en 4de zondag van de maand van 14:00 tot 18:00 voor individuele bezoekers
- Elke 1ste zondag van de maand voor groepen. Enkel op reservatie en op beschikbaarheid van de gidsen.
- Rondleidingen worden ook gegeven op dinsdagnamiddag tijdens de vrijwilligers dag

Gespot bij de plaatselijke bakker



Gelooft in de wetenschap



Ontkent wetenschap



Begrijp de wetenschap niet



Gelooft in Magie

**Uit sympathie**  
**M.N.**

# BOETIEK



Sweater op bestelling



fleece op bestelling



Pull of polo op bestelling

Alle artikelen te verkrijgen in burgundy en bottle green



Das op bestelling  
15 Euro



T-shirt 15 euro  
Dessert kleur



T-shirt 15 euro  
grijs



Wit hemd LM of KM  
op bestelling



Pin 4 euro



Pin 4 euro



Pin 4 euro



Pin 4 euro



Strikje in UK op bestelling(\*)



Embleem 3 Euro



16 Euro



Petje rood of Groen 15 euro



Balpen 2euro

(\*) Nog twee in stock aan 14Euro. Door de BREXIT: Voor iedere bestelling in de U.K. betaald men invoerrechten (21,35Euro + BTW incl). Er wordt naar een oplossing gezocht om deze taxes te vermijden.

# Mosselvestijn



MOSSELEN/FRIET	Volwassenen	22 Euro	
	Kinderen t.e.m. 12 Jaar	16 Euro	
BALLEKES IN TOMATENSAUS FRIET	Volwassenen	15 Euro	
	Kinderen t.e.m. 12 Jaar	12 Euro	

- **VOORINSCHRIJVINGEN VERPLICHT:**
- **TEN LAATSTE OP 1 OKTOBER**

**Op rek. BE 28 0010 8937 9920 van ANPCV Leuven**

# 9 Oktober 2021

## Mossel festijn



Waar: Parochiezaal 'Don Bosco'  
Ortolanenstraat, 6 3010 – Kessel-lo (Leuven)

Tijd: vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur

Prijs: Volwassenen: Mosselen/friet 22 Euro.  
Ballekes in tomatensaus/frietjes: 16 Euro

Kinderen tem 12 jaar: Mosselen/frietjes 15 Euro  
Ballekes in tomatensaus/frietjes 12 Euro

DRANKEN AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN

**VOORINSCHRIJVINGEN VERPLICHT**  
**TEN LAATSTE OP 1 OKTOBER**

**met vermelding van NAAM aantal volwassenen en kinderen**

**Op rek. BE 28 0010 8937 9920 van ANPCV Leuven**