

Gisteren, vandaag, morgen altijd Para-Commando

A.N.P.C.V. Regionale Leuven



www.paracdo-leuven.be

Foto's van Jacques Grauls, Richard Vanden Bulcke, Johnny Willems, Jos Aerts

Aangesloten bij het Verbond van Belgische en
Buitenlandse Journalisten der periodieke Pers
Erkende Beroepsvereniging

Verantwoordelijke uitgever:

Chris Vandeput
Bergenstraat, 58
3020 - Herent



1. Bestuur:

Voorzitter:	Chris. Vandeput Bergenstraat, 58 3020 – Herent GSM: 0476676285	e-mail: vandeputchris@gmail.com
Vice-voorzitter Public Relations	Robert Roger Biezebeemden, 6 3272 - Scherpenheuvel Tel: 013/777230 - GSM: 0475582532	e-mail : esr@skynet.be
Secretaris: Klim-en Sprongdagen	Frans Claes Langendaallaan, 8 3001 – Leuven GSM: 0478333368	e-mail: fracla@telenet.be
Penningmeester:	Willy Van Loo Noordstraat, 4/2 2220 – Heist o/d Berg GSM: 0498/883081	e-mail: willy.vanloo@skynet.be
Logistiek:	Johan Van Herzele A.Wouterstraat, 33 3012 - Wilsele GSM: 0476/739823	e-mail: johanvanherzele@hotmail.com
Schootsverantwoordelijke: POC Heverlee Veiligheid	Johnny Willems Vijfbunderstraat, 6 3001 – Leuven GSM: 0476/483281	e-mail: willejohn@hotmail.com
Marssectie:	Herman Bruers Wittevrouwestraat, 74 3020 – Herent GSM: 0493/198435	e-mail: bruersherman@gmail.com
Rédactie:	zie voorzitter	
Sociale activiteiten:	zie secretaris	
Webmaster	Anh Ly May Eyckeveld, 43 3370 – Boutersem	e-mail: anhlymai@gmail.com
Vaandeldrager:	Filip Thiebaut Eversestraat, 128 1932 – Zaventem GSM: 0474723233	e-mail: filip.thiebaut@hotmail.com
Vaandeldrager:	Jos AERTS Gijzelaarsstraat, 32 3000 – LEUVEN GSM: 0498838043	e-mail: jozef.aerts1@pandora.be



2. Inhoud

1. Bestuur	2
2. Inhoud	3
3. Woord van de voorzitter	4
4. Voorbije activiteiten:	
4.1. Maandelijks schietbeurt	4
4.2. S.A.S - S.O.E. Herdenking te Kortrijk	4
4.3. My and My Pal te Brussel	7
4.4. Herdenking Sluizen Menen	8
4.5. Jaarlijkse BBQ	8
4.6. Bezoek aan London	10
4.7. Airborne Force Day 10	18
4.8. Cenotaph te London	25
4.9. Slag bij Fromelles (Fr	31
4.10 21 Juli, Nationale Feestdag te Leuven en Brussel	33
5. Toekomstige activiteiten.	vanaf blz. 34
5.1. Door de Regionale Leuven.	
5.1.1. Maandelijks schietbeurt	
5.1.2. B.B.Q. bij U.N.P. Rijsel (Fr)	
5.1.3. Deutsche Falschermjäger Tag	
5.1.4. Remember Day 1Bn Parachutisten te Diest	
5.1.5. Feest van St. Michel te Rijsel U.N.P.	
5.1.6. Remember Day Korea / Ops Kindu / Kasongo / Kikwit	
5.1.7. Plechtigheid NAVO – OTAN te Caen (Fr)	
5.1.8. Herdenking Fort van Breendonk	
5.1.9. Feest van St; Michel te Parijs (Fr) Nat. U.N.P.	
5.1.10 15 Oktober Mossselfestijn	
5.1.11 12 November Korpsmaal	
5.1.12 Red & Black Dragon Mars voor de 35 ^{ste} keer	
5.2. Door andere regionale.	vanaf blz. 35
5.3. Door de nationale.	36
6. Leden nieuws	36

Belangrijk

De wekelijkse vergaderingen gaan door iedere donderdag te 20.00 uur in het “Pakenhof” (naast de kerk) Pakenstraat, 83 te Heverlee. Onze maandelijks bestuursvergaderingen, gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee (Blok B Lokaal 2/47)

Lidgelden 2016:

Para-Commando's oudgediende en beroeps: 20 €

Cadetten: 7,50 €

Sympathisanten: 30 €

De lidgelden kunnen gestort worden op rekening: BE28 0010 8937 9920

van Para-Commando Vriendenkring Leuven Noordstraat 4/2 2220 – Heist o/d Berg



3. Woord van de voorzitter.

De verlof maanden zijn aangekomen, ook voor onze drukker. Dus iets later dan normaal verschijnt ons trimestrieel tijdschrift. Zoals u kunt merken is ons tijdschrift iets zwaarder als gewoonlijk. Soms krijgen wij te horen dat wij niet actief genoeg zijn, maar de artikels bewijzen het tegenover gestelde. Nogmaals al onze verplaatsingen zijn voor alle leden. Volgend jaar staat er een vijfdaagse reis (vier nachten) naar Normandië op het programma. Wanneer begin September. Interesse laat iets weten..

4. Voorbije activiteiten

4.1 Maandelijks schietbeurten/

De schietstand "Grizzly" is gesloten tot en met 15 augustus. Dus volgende schietbeurt op 5 september vanaf 19.00 uur

4.2 Herdenking S.A.S. – S.O.E.



Foto's Jacques Grauls

Uit dankbaarheid en respect voor onze Gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten S.A.S - S.O.E tijdens de oorlog 1940-1945 en Para-Commando in Humanitaire Opdracht, organiseert de regionale Vlaamse Ardennen een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op de eerste zaterdag van de maand Mei.

Jos Aerts was onze vlaggendrager van dienst

Werden herdacht:

THE FIRST BELGIAN PARACHUTE SQUADRON S.A.S

Sdt Etienne Bataille. Neergestort te Whittington (GB) 18-04-1943.

Kpl Roger Carrette. Gesneuveld te La Chartre s/l Loir (FR) 09-08-1944 in Operatie Shakespeare.

Sgt Raymond Holvoet. Gefusilleerd te Zwolle (NL) 10-04-1945 in Operatie Timon.

Sgt Jean Melsens. Gesneuveld te Meeuwen (B) 10-09-1944 in Operatie Caliban.

GEPARACHUTEERDE AGENTEN S.O.E. Special Operation Executive.

Lt Robert Deprez. Neergeschoten boven de Westerschelde bij Hansweert (NL) Overleden 30-03-1944.

Lt Alfons Delmaire. Gearachuteerd boven Spa ,onthoofd te Wolfenbützel (D) op 07-06-1944.

Lt Jacques Picquart. Gearachuteerd te Lessen(B) Gesneuveld op 01-05-1942.

Lt André Schaepdryver Gearachuteerd, onthoofd te Mauthausen(D) op 01-02-1945.



1^{ste} Bn PARACHUTISTEN IN HUMANITAIRE OPDRACHT

Sdt Romain Derveaux.

Bezweken aan zijn verwondingen te Kamina (Congo) op 03-08-1960.

Het was een warme zonnige dag en de regionale Vlaamse Ardennen had alles prachtig georganiseerd.

Opening van de plechtigheid om 11.00 uur met toespraken van Jean-Marie Delaere voorzitter van regionale Vlaamse Ardennen, Raymond Holvoet, voorzitter herdenkingsplechtigheid, Majoor SBH Kurt Vandenplas S.F.Group en de heer Burgemeester Vincent Van Quickelborne.



Roger Robert, Michel Lahey, Edward Peeters en Johan Van Herzele



Majoor SBH Kurt Vandenplas S.F.Group

In al de toespraken was er één rode draad, namelijk respect en bewondering voor diegenen die hun leven gaven voor de vrijheid waarvan wij nu genieten. Ook buiten België riskeren onze soldaten iedere dag hun leven voor de vrijheid van de bevolking.

De toespraken werden gevolgd door de naamafroeping. Per naam werd er ten teken van vrede en vrijheid, symbolisch een vredesduif gelost.

Met de Last Post, bloemenhulde en het spelen van de Europese en nationale hymnen eindigde deze plechtigheid.

Een receptie werd aangeboden in het Historisch Stadhuis te Kortrijk door het stadsbestuur.





Bloemenhulde door onze regionale voorzitter Chris Vandeput



Prachtig bloemenpijt



Johan, Chris, Michel, Jos Lieve en Roger op de receptie

Coiffure Gerarda

Uit Sympathie

Langdijkstraat, 29
2220 - Heist-o/d Berg
Tel: 015 248420



4.3 Me and My Pal

Foto's Jacques Grauls

Inhoudiging van het laatste paneel "Me and My Pal"

Het paneel vermeldt alle namen van Parachutisten, Commando's en Paracommando's overleden in bevolen dienst van 1942 tot heden.



Inhoudiging door leden van de gemeenteraad, Nat.Vz.Pol Van Neste en Kol SBH De Vogelaere



Toespraak door Gerard Houben, Voorzitter Regionale Brabant



Onze deelnemers, Johnny, Johan, Roger, Chris en Eduard



Nationale hymne. Uiterst rechts Roger Robert onze Vice voorzitter en Chris

4.4. Herdenking Sluizen te Menen

Foto's Roger Robert



Gedenkplaten

Het weer viel tegen. De sluizen van de hemel waren open. Na de ceremonie werd in het lokaal van de Reg.Menen een drink van de vriendschap aangeboden.

Op de dezelfde dag hielden wij onze jaarlijkse B.B.Q. maar het bestuur had er toch aan gehouden een kleine afvaardiging te sturen. Vice voorzitter Roger Robert en Jos Aerts (vlaggendrager) stelden zich kandidaat.



Provincie Commandant Kol SBH Denolf

4.5. Jaarlijkse B.B.Q.

Foto's Richard Vanden Bulcke, Johnny Willems en Jos Aerts.

Naar jaarlijkse gewoonte was onze B.B.Q. weer een succes. Meer dan 100 deelnemers. Een speciale dank aan de leden van de Snot-e-Belle. Deze carnaval vereniging van onze vriend Francis Loos is er in geslaagd om op dezelfde dag, 's middags deel te nemen aan een etetje, daarna aan onze B.B.Q en 's avonds werden ze verwacht om alles op te kuisen van 's middags. Chapeau en bedankt Francis.



Hoe zit dat ineen?? Roger terug uit Menen, Frans en Eddy hebben een probleem. Maar het komt goed



Jos ook terug uit Menen aan de kassa



Eddy aan den bak



Johan aan den toog



Frans krijgt zijn orders van Eddy



De familie Vanden Bulcke aan het buffet

Moet het nog gezegd worden. De kwaliteit van het vlees was prima en het groentebuffet mocht ook gezien worden. Als goede voorzitter en huisvader heb ik geluisterd naar de dames met het gevolg, één opmerking dat geregeld terug kwam, 'de stukken taart waren veel te groot'. Dus volgend jaar niet luisteren en kleinere stukken alhoewel ons moeder zaliger altijd zei "Chriske eet eerst op wat te veel is en eet dan de rest op"



Uw specialist voor transformatoren: info@enerzys.com



De groep van de Snot e Belle



Anciens van het 16Det en Jef Boeckx



Wat een kriekentaart kan teweeg brengen



Eindelijk een rustige dag, geen afwas

4.6 Bezoek aan Londen

Foto's van Johnny Willems, Jos Aerts, Maurice Deebekker en Chris Vandeput

Afspraak om 05.00 uur bij de voorzitter. Michel moest noodgedwongen forfait geven. Gerarda was gevallen en kon niet mee. Dus met drie wagens en twaalf deelnemers zonder problemen naar Caen (Fr).



Bo, Johan, Roger Frans genieten van de rust

Vlotte inscheping, weinig controle, dus tijd om het "English Breakfast" te verorberen. Shoppen in de "Duty free shop" (alhoewel beterkoop is het zeker niet dan in de Lidl) en verder genieten van onze overtocht.

Aankomst zonder vertraging en ontscheping zonder problemen. Langs de A20 en de M20, en links rijden, naar London en aankomst aan ons hotel om 12.30 uur.



We maakten gebruik van onze deelname aan de jaarlijkse Airborne Force Day, om een bezoek te brengen aan Londen. Ons hotel, was op gelegen op 13Km van het centrum, maar met de metro geen probleem. Metrostation de eerste dag +/- 20' lopen? de volgende dagen 5'.

In de namiddag hadden wij een bezoek aan de Tower of London voorzien, maar een vriendelijke passagier, op de metro, raadde dit ten stelligste af gezien het late uur en



Nelly, Magda en Lieve

de mogelijke lange wachttijd aan de ticketverkoop. Dus dan maar naar Big Ben, en Westminster Abbey.



Johnny, Jos en Maurice

Westminster Abbey heeft een rijke geschiedenis. Sinds 1066 werden in Westminster Abbey 38 koningen en koninginnen gekroond. Koningin Elizabeth II trouwde er en de begrafenis van Prinses Diana werd er gehouden. Ook zijn er 17 staatshoofden begraven. De abdij bezit veel kunst en

monumenten voor soldaten, staatslieden, artiesten en dichters zoals Shakespeare en Charles Dickens. Benedictijner monniken begonnen er een klooster in 960 en de mooie statige Gothic Abbey werd gebouwd in 1245. De "College Garden" is ongeveer 1.000 jaar oud, waarschijnlijk de oudste tuin van Engeland.



Big Ben is de bijnaam van de grote klok die in de klokkentoren van het Palace of Westminster in Londen hangt. Ze is zowel luidklok als



Wat is de planning



slagklok. De klok is een van de zwaarste ter wereld. Rondom de klok staat het opschrift *This bell was cast by George Mears of Whitechapel for the clock of the Houses of Parliament under the direction of Edmund Becket Denison QC in the 21st year of the reign of Queen Victoria in the year of our Lord MDCCCLVIII.*

Vaak worden ook het uurwerk en zelfs de hele toren Big Ben genoemd.

Big Ben is genoemd naar de politicus Benjamin Hall (1802-1867) die aanzet gaf tot de bouw van de toren en vanwege zijn rijzige gestalte Big Ben werd genoemd. De grote klok werd geïnstalleerd in 1858. Op 31 mei 1859 begon het uurwerk te tikken, om pas in 1956 voor het eerst te worden stilgezet voor onderhoud.

De slagklokken klonken voor het eerst op 11 juli 1859.

Big Ben zelf slaat alleen de volle uren. De kwartieren worden geluid door een voorslag van vier kleinere klokken die eromheen hangen. Zowel de toren als het geluid van de klokken (Westminsterslag) hebben wereldwijde bekendheid verworven.

Als luidklok doet Big Ben alleen dienst in bijzondere situaties, zoals de uitvaart van een monarch, wanneer de klok het aantal levensjaren van de overledene slaat. Dit gebeurde voor het laatst in 1952, toen Big Ben 56 slagen liet horen voor koning George VI. Sindsdien heeft Big Ben alleen geluid op 27 juli 2012, ter inleiding van de Olympische Zomerspelen die dat jaar in Londen gehouden werden. Na de veertig slagen van Big Ben vielen de Londense kerkklokken in om tien minuten lang te luiden.



De vrouwen zetten zich op kop



Ansichtkaarten en plan van Londen kopen?

toch weten, “Yes sir, the first street on your left”. Amai streten genoeg maar geen pubs. In de verte zagen wij toch een boot aan de kade liggen met volk. Eindelijk, maar wat een ontgoocheling een elle lange rij voor

Eén van de problemen in een stad zoals Londen is een Pub vinden. Er zijn er twee nabij Big Ben. Bij de eerste kwam de reuk van fish and ships u tegen en de andere zat stampvol.

Wij dan maar de Theems volgen met de hoop op een terrasje. Gevraagd aan een stadsarbeider, die moet dat



Monument ter nagedachtenis van The Battle of Britain



te bestellen en geen plaats genoeg om te zitten. En dan eureka, mijne frank valt. Ik meen mij te herinneren dat op Travalgar Square er snacks en restaurants zijn. Dus de kaart van London, wij staan hier en Trafalgar Square is op de kaart een centimeter of vijf ver. Op een mijl zien we niet en dus verder te voet, en inderdaad het eerste restaurant, een Italiaan, die we tegen kwamen binnen. Goed gegeten en gedronken. We konden de volgende mijlen weer afstappen.

Via Piccadilly Circus en de Metro terug naar ons hotel. Na een stevig avondmaaltijd en een dessertje kropen wij ons bed in, voor een wel verdiende nachtrust.

2^{de} Dag:

Er is zoveel te zien en te bezoeken in Londen dat de keuze verschrikkelijk moeilijk was. Iedereen had een beetje zijn voorkeur, dus hebben wij ons in twee groepen verdeeld.

Groep 1:

Programma: Tower of London, Tower Bridge en Imperial War Museum



In 1876 concludeerde men dat het oostelijke deel van Londen te druk was geworden en dat een brug over de Theems in dit deel van de stad noodzakelijk was om de verkeersdrukke onder controle te krijgen.

Tower of London lieten wij links liggen, te veel volk en al meerdere malen door sommige van ons bezocht. Dan maar naar de Tower Bridge. Een beetje geschiedenis.



Acht jaar en vele discussies over het ontwerp later werd de bouw van de nieuwe brug aangevat.

De brug, die werd ontworpen door de stadsarchitect Horace Jones in samenwerking met John Wolfe Barry, zou uiteindelijk in 1894 voltooid zijn. Vijf aannemers en bijna 450 werknemers waren betrokken bij de bouw van de 265 meter lange brug. Voor het geraamte werd maar liefst



11.000 ton staal gebruikt. Indertijd waren er veel mensen gekant tegen het Victoriaans-gotische ontwerp maar na verloop van tijd werd de brug een van de meest iconische symbolen van Londen.

De nabijheid van de haven en de ligging aan de oostkant van de stad in de richting van de zee zorgde ervoor dat grote schepen langs de brug moesten kunnen passeren. Vandaar dat de



Johan en veel toeristen



Arbeiders aan het werk

beslissing werd genomen om een balansbrug te maken die kan geopend worden ter accommodatie van de scheepvaart. Het mechanisme om de brug te openen is verborgen in de torens. Tot in 1976, toen het mechanisme geëlektrificeerd werd, maakte men gebruik van stoomkracht om water te pompen in hydraulische accumulatoren die de machines aandreven. Elk brugdek is meer dan 30 meter breed en kan geopend worden tot een hoek van 86 graden.

Volledig geopend kunnen er schepen door met een hoogte van bijna 45 meter. Vroeger werd de brug zo'n vijftig keer per dag geopend maar tegenwoordig opent ze maar een duizendtal keer per jaar. De tijden waarop de brug opengaat zijn op voorhand ingepland (ten behoeve van de doortocht van cruiseschepen en dergelijke) zodat men enkel de [website](#) hoeft te raadplegen om te weten te komen wanneer de brug wordt opgehaald.

Na dit zeer interessant bezoek namen we de metro, ideaal vervoer bij uitstek, naar het Imperial War Museum. Natuurlijk reden we een metrostation te ver, dus maar een beetje meer stappen.

Johnny en ikzelf hadden dit museum al in de jaren '80 meermaals bezocht, toen de Airborne Force Day plaats vond in Aldershot. Van een ontgoocheling gesproken. Alles gemoderniseerd, veel ruimte met hier en daar een item (tank, V1, V2, vliegtuig ...) maar geen, of praktisch geen diorama's. Veel foto's, Video's voor mij persoonlijk een grote tegenvaller. De kortste weg naar de metro en naar ons hotel.



Bergstraat 153A bus 1
2220 Heist-op-den-Berg

B.I.V. nr 506886

**AANKOOP
VERKOOP
VERHUUR**

www.cm-vastgoed.be
Tel. +32 (0)479010101



Groep 2

Buckingham Palace, de Horse guards, Cenotaaf, Tower



Buckingham Palace met op de voorgrond Queen Victoria

Eerst een bezoek aan Buckingham Palace en juist op tijd om de aflossing van de wacht te zien.

Buckingham Palace is de officiële residentie van de Britse monarch in Londen. Als de koningin aanwezig is, wappert de koninklijke standaard op het middelste paviljoen; is zij er niet, dan wordt de Union Jack gehesen. Er werken

dagelijks ruim 300 mensen aan de koninklijke hofhouding.

De erewacht symboliseert de functie van hoofd van Defensie van de vorstin. Natuurlijk wordt de koninklijke wacht meerdere keren per dag afgelost. Kenmerkend voor de Britse paleizen is dat dit 's morgens met een uitgebreid ceremonieel geschiedt. In de winter geschiedt dit om de andere dag. Dit eeuwenoude ceremonieel is een voorbeeld van de tradities die nog steeds leven aan het Britse hof.

Horse Guards Palace, het in palladianistische stijl opgetrokken gebouw werd in 1745 ontworpen door William Kent. Nadat Kent drie jaar later overleed, werd zijn taak overgenomen door John Vardy, die het in 1755 voltooide. Tot in 1872 deed het gebouw dienst als hoofdkwartier van de opperbevelhebber van het Britse leger.



Bo, Sonya, Lieve en Jos

Horse Guards vormt een grootse toegangspoort tot de beroemde Horse Guards Parade en het erachter gelegen St. James's Park. Overdag wordt de doorgang aan Whitehall bewaakt door zowel onbereden als bereden gardesoldaten van de Household Cavalry regimenten, die vaak het doelwit zijn van met foto toestellen bewapende toeristen.



Na het bezoek aan de Horse Guards namen we de metro naar de Tower of London. Langst de Thames maakten zij een wandeling naar de Tower Bridge, en tijd voor een terrasje met een lekkere Engelse pint.





Nog enkele sfeerbeelden.





3^{de} Dag: Vertrek naar Portsmouth.

Na het ontbijt vertrek om +/- 09.00 uur naar Portsmouth. Gewoonte getrouw eventjes verkeerd gereden en dan een onenigheid tussen mijn TomTom en de GPS van de wagen. Resultaat: we hebben een gedeelte van het traject langs de gewone baan gedaan.

Aankomst 12;30. Inchecking op de kamers en een eerste verkenning van Portsmouth.

Vrije namiddag en 's avonds allen naar Café Rouge voor een lekker avondmaal.

4^{de} dag

Een wandeling via het strand naar het D Day Museum.



De familie De Beckker Sonya, Maurice en dochter Bo



Navy Memorial



Ingang D Day Museum

Portsmouth D-Day Museum is het enige museum van Groot Bretagne uitsluitend gewijd aan alle aspecten van de D-Day landingen in Normandië. Op 6 Juni 1944. D-Day was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog.

Het middelpunt van het Museum is de prachtige Overlord Embroidery. Op 272 voet (83 meter) in de lengte, is dit één van de langste borduurwerken van de wereld, en de twintigste eeuw equivalent van het tapijt van Bayeux. Het werd in opdracht van Lord Dulverton van Batsford (1915-1992) als een eerbetoon aan het offer en de heldenmoed van die mannen en vrouwen die deelnamen aan Operatie "Overlord". Ontworpen door kunstenaar Sandra Lawrence, het borduren van deze wandtapijt nam vijf jaar in beslag.



Het prachtige borduur werk.



Verbinding maken. ***-/***-/

In de audiovisuele theater is er een film met een begeleidende meertalige audiocommentaar. Deze brengt de gebeurtenissen met archiefmateriaal, muziek, beelden en verhalen van de mensen die het meegemaakt hebben, tot één geheel. Ze brengen de sfeer van de Tweede Wereldoorlog voor en tijdens de ontschepping tot leven.

Bij de displays ervaren wij niet alleen de bezienswaardigheden maar ook de geluiden van Groot-Bretagne at War Zoals een luchtaanval die beleefd

wordt in de woonkamer gedurende de Blitz. Troepen in voorbereiding voor D-Day in hun kamp in een bos.

De kaart kamer in het hoofdkwartier Allied in Southwick House, en een Horsa zweefvliegtuig dat geland is in Normandië.

Deze Uitgebreide displays van persoonlijke memorabilia, kaarten, uniformen, voertuigen en andere historische items voltooiden ons bezoek aan de D-Day Museum.



Een Horsa: ontschepping van jeep

<p>ITSS.be</p>	<p>A. Daubercy</p> <p>IT Systems Solutions 183, Diestsestraat B-3270 Scherpenheuvel B E L G I U M</p> <p>HR Leuven 102.135 BTW BE-0784.141.961 Citibank 953-0375037-04</p> <p>Tel +32 (0) 13/77.50.24 Mob +32 (0)476/87.95.00 E-Mail Info@ITSS.Be Web www.ITSS.Be</p>
----------------	---



Landingvaartuig



Even poseren 'thee time'



Belgische delegatie 7 leden van de 130. Moet beter kunnen.

Alhoewel het voor mij de vierde maal was dat ik museum bezocht was ik onder de indruk van de manier waarop alles tentoon wordt gesteld. Zeker een aanrader die Portsmouth bezoekt. We maakten ook gebruik om in de kantine even te rusten bij een koffie of thee met gebak. Op de terugweg even de binnenhaven bezocht waar schepen onderhouden worden. Zeer interessant.

Terug in ons hotel en tijd om ons klaar te maken voor het diner.

Om 19.00 uur aperitief in de hall, gevolgd door het traditionele diner dat plaats vond in het Royal Maritiem Hotel samen met onze Engelse gasten.

Eerst nog vlug een groepsfoto, waarop jullie kunnen zien hoe fijn wij allen uitgedost waren.

Dit jaar hadden Britse Para's het genoeg een delegatie van Duitse Fallschirmjäger te mogen ontvangen onder leiding van OberstLt Helfried Kellerhoff.



Jos en Chris in gesprek met de OberstLt Helfried Kelterhoff



Gedurende het aperitief hadden wij tijd om beter kennis te maken met de Duitse en Engelse para's. Wij waren zoals vorig jaar verdeeld over de tafels. Iedereen moest zijn beste Engels bovenhalen. Ik had geluk. Als voorzitter van Leuven moest ik aan de ere tafel van MajGen Chip Chapman aanzitten. En wat bleek, dat OberstLt Kellerhof uitstekend Frans sprak.



In zijn toespraak bedankte MajGeneral Chip Chapman de aanwezigen voor hun aanwezigheid en vooral de Belgische en Duitse delegaties en hoopte dat hun aanwezigheid niet éénmalig zal zijn. Verder dat er voor de parachutisten geen grenzen bestaan, dat zij één grote eenheid vormen en tot de beste van de wereld behoren.

Het werd een gezellige avond. Na het diner werd er verder gepraat in de bar van het hotel, voor sommige van ons, tot in de late uurtjes. Morgen vroeg op want dan is het de Airborne Force Day

 ELEKTRICITEIT
PAUL DE MEUTTER c.v.

Industriepark Zone B nr 138 2220 – Heist-o/d-Berg
TEL : 015250378 * FAX : 015250380



Open op maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 19.00 u
Zaterdag van 09.00 tot 12.00
Zondagen en feestdagen gesloten



Tafel met Magda en Roger Robert



Mrs and MajGeneral Chip Chapman, Maj Ken Newton



Chris Vandeput, Janet Newton en OberstLt Kellerhof



Toesprak OberstLt Kellerhof en overhandiging van een crest



Johan en Johnny



5^{de} dag: Airborne Force Day

Ontbijt om 08.00uur.

Afspraak om 09.30 in de Marine Basis van Portsmouth.

Met een goede gids als Ken kwamen wij toe op de marinebasis.

Alles verliep op zijn British. Met andere woorden alles op tijd. Parade, schouwing, demonstratie en ontvangst. De foto's zeggen meer dan woorden.



Christian Duitse para, Johan, OberstLt Kellerhoff en Johnny



Bob en Johan



Johan, Roger, Jos en Chris klaar voor het défilé



Maj Ken Newton, MajGen Chip Chapman en Padre



Achter de Pipers Band, Belgen vooraan



Geen woorden



Weer een jaartje ouderen 5cm groter



Weer een jaartje ouder

Onvoorstelbaar in België Mindervalieden die defileren



Sir, Was Arhem wel goed bedacht???



Winston, Roger Monty Chrs en James



Nee, wij hebben het niet gevraagd



Johan, Chris, Roger, Magda, Lieve en Bo



4.8 Cenotaaf

Foto's Jacques Grauls en Filip Thiebaut

De traditionele ceremonie aan de cenotaaf in Londen heeft dit jaar voor 82ste keer plaatsgevonden, en dat op zaterdag 16 juli. In aanwezigheid van de Minister van Defensie, de nieuwe CHOD, de Belgische Ambassadeur en verschillende Britse autoriteiten, hebben bijna 150 Belgische militairen en veteranen gedefileerd op de bekende Whitehall-straat.

Koning Georges V, gaf na de dood van zijn neef koning Albert I de Belgen in 1934, het privilege om gewapend te defileren in het centrum van Londen. Buiten de Londense wacht krijgt geen enkel ander land die eer.

Onder het oog van Minister van Defensie Steven Vandeput en Generaal Marc Compagnol, de nieuwe chef Defensie, kregen de leerlingen van de Koninklijke Militaire School, de Koninklijke School voor

Onderofficieren, het Centrum Basisopleiding en Scholing Zuid Marine- en Luchtkadetten en talrijke veteranen de kans om te defileren op het ritme van de muziek van de Engelse Grenadier Guards.

Het defilé wordt altijd georganiseerd op het weekend voor 21 juli en is gewijd aan de broederschap die de Belgische en Britse soldaten verbond tijdens de eerste wereldoorlog. Later omvatte het eerbetoon ook alle Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de Britten vochten.



de
de
en



Het werd een zware dag. RV bij de voorzitter en vertrek om 03.00 Hr. Aankomst in Peutie om 03.20 Hr.





De deelnemers werden verspreid over vijf bussen. Wij hadden het ongeluk om op bus vijf te zitten. Waarom ongeluk, wanneer wij om de één of andere reden stoppen, bij voorbeeld sanitaire stop, hadden de bussen 1,2 en 3 al lang hun behoefte gedaan en een koffie gedronken. Wij van Bus 4 en 5 moesten ons haasten om naar het toilet te gaan zonder koffie.



Eerste stop Jabeke, waar nog enkele deelnemers, waaronder onze nationale voorzitter, opstapten.

Vervolgens via Caen, de tunnel, Folkstone en de M20 naar London. Aan de rand van de stad werden wij opgewacht door de militaire escorte en ging de reis redelijk vlot naar het RV punt King Charles Street in het centrum van London.



Ons detachement onder leiding van Ere LtKol or Emiel Genot (midden) en EreKol or Neyt (links) recht Georges Loos. Men herkend nog Chris Vandeput, Roger Robert en Filip Thiebaut

Aankomst 10.15 Hr
Tijd voor de opstelling.
De Belgische delegaties en groeperingen werden aangevuld met Britse oud-strijders, marine-, luchtmacht- en landmacht kadetten, vaandels van Britse verenigingen en de muziekkapel van de Britse Grenadier Guards.

10.40 Hr. vertrek van de parade uit King Charles Street.



INVATRAL

VERWARMINGSTECHNIEKEN – AIRCONDITIONING

Industriepark 4 Zone B
2220 - Heist-op-den-Berg
TEL. 015 244037
FAX. 015 244019
BTW BE 403.600.172



10.50 Hr. In plaats stelling rond de Cenotaaf.

Aankomst van de hoogwaardigheidsbekleders, met o.a. Steven VANDEPUT Minister van defensie en Generaal Marc COMPERNOL Chief of Defense (CHOD) en de Ambassadeur van België



Schouwing door de heer Steven VANDEPUT Minister van Defensie.

11.00 Hr. klokslag op de Big Ben opening van de plechtigheid door een gebed ter nagedachtenis van de slachtoffers gedurende de WO I en WO II.

Last Post gevolgd door de Belgische en Britse Nationale hymnen.

11.05 Hr. Bloemenhulde aan de Cenotaaf



Boven: De heer Steven VANDEPUT Minister van Defensie

Rechtsboven: Gen COMPERNOL Chief of Defence (CHOD)

Rechts: Nat. Voorzitter ANPCV Geneesheer Kol P Van Neste en Kol SBH or DEWULF oud CO





11.25 Hr. Uitvoering van Belgische en Britse Nationale hymnen en vertrek van de detachementen naar de Horse Guards Parade voor de volgende plechtigheid.

11.35 Hr. Defileren voorbij de Vips.

11.40 Hr. Bloemenhulde aan het Horse Guards Memorial



Boven links: Ons detachement Filip, Chris en Roger

Boven. Defileren voorbij de Vips

Links
De detachementen werden geschouwd door o.a. Generaal Compernel, Mevrouw en de heer Ambassadeur van België, x, Minister Steven Vandeput

door Minister van Defensie Steven Vandeput en Generaal Marc Compernel
Last Post, Nationale hymnen en vertrek naar de Wellington Barracks.

Uit Sympathie



Bezoek aan de Flanders Memorial Garden.

De Eerste Wereldoorlog, ook wel De Grote Oorlog genoemd, was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Miljoenen soldaten en burgers uit niet minder dan 50 landen lieten het leven. Over de hele wereld roept het begrip 'Flanders Fields' dan ook beelden op van nooit eerder gezien menselijk leed en materiële vernieling.



In de afgelopen honderd jaar hebben deze gebeurtenissen een grote invloed op onze samenleving gehad. Tot op de dag van vandaag, verdienen de slachtoffers van deze oorlog het herinnerd te worden. Daarom wil de Vlaamse overheid de Eerste Wereldoorlog uitgebreid herdenken in de periode 2014-2018.

Eén van de herdenkingsprojecten was de aanleg van een herdenkingstuin in Londen, met het doel al degenen die vochten en hun leven verloren tijdens de Grote Oorlog te herdenken en te eren. De tuin is ook een symbool van blijvende herinneringen van hoop, vrede, verzoening en internationale solidariteit. De tuin is een geschenk van de Vlamingen aan het Britse volk en is niet alleen een unieke gelegenheid om de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, maar ook om het Britse volk te bedanken voor hun offers bij de bevrijding van ons land.

De Flanders Fields Memorial Garden naast de Guards Chapel en werd op 6 november 2014 plechtig geopend door leden van de Britse en Belgische koninklijke families en Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De Flanders Fields Memorial Garden bracht niet alleen militairen en overheden van beide landen samen, de tuin bood ook een unieke kans om Britse en Belgische scholen rond dit project te laten samenwerken. In samenwerking met de Commonwealth War Graves Commission adopteerden de scholieren uit Vlaanderen en Wallonië samen met hun Britse partnerschool elk een begraafplaats. In september 2013 werd 'heilige grond' uit de militaire begraafplaatsen en slagvelden door de schoolkinderen opgegraven en in zandzakjes bewaard. Het zand uit deze zandzakjes werd in de herdenkingstuin opgenomen.



12.00 Hr. Eindelijk rust en tijd voor een koel glas bier of een wijntje. Gedurende de receptie hadden wij een aangenaam gesprek met de charmante echtgenote van de ambassadeur. Nog andere bekenden kwamen we tegen o.a. Adjudant Chris Lauwers vroeger RSM bij het 210Log en nu bij de S.F.Group.



Een gratis Brits maaltijd en afspraak om 15.00 Hr. voor de terugtocht.

1Hr30 om uit London te geraken. Van Militaire begeleiding was geen sprake meer. Dus bus 4 en 5 te laat voor de voorziene inscheping.

Verder geen problemen, via Calais naar Peutie, Filip afzetten en dan naar huis.



Links boven: Jos, Roger in gesprek met ADJChef Chris Lauwers

Rechts: Chris, Roger en Jos in gesprek met de Nat.Vz.

Links: Chris in gesprek met de Nat.Vz en Chris Lauwers

HAROL® van der MEERSCH
ramen, deuren, rolluiken en sectionale poorten



Rillaarseweg 134 3390-Tielt-Winge
Tel, Fax 016502686
<http://www.van-der-meersch.be/contact>

4.9 Slag bij Fromelles (Frankrijk) Foto's van Johnny Willems en Chris Vandeput

De slag bij Fromelles op het westfront begint op 19 Juli 1916 als afleidingsmaneuver voor de 'Slag bij de Somme' die sinds 1 Juli in volle gang is. Het is de eerste operatie in de Eerste Wereldoorlog waarvan de Australische eenheden deelnemen. Het blijft voor hen een van de meest bloedige veldslagen.

Sinds de aanvallen op Neuve-Chapelle in maart 1915 waren de Duitse stellingen hier uitgebreid en versterkt. De vijandelijke loopgraven waren ook goed gelegen en aangevuld met talrijke betonnen bunkertjes.

Fromelles was niet geheel een Australische onderneming, de 5^{de} Divisie werd bijgestaan door de Britse 61^{ste} South-Midland Divisie.



De bedoeling van de operatie was een 3,6 km lang stuk gebied in handen te krijgen van de Duitse linie die bekend staat Sugar Loaf. Daarmee werd beoogd dat de Duitsers gedwongen werden geen versterkingen meer te sturen naar het Somme gebied waar een offensief van de geallieerden was begonnen op 1 Juli.

Na een voorbereidend artillerievuur op 19 juli 1916 om 11 uur 's ochtends, vallen de 5^{de} Australische divisie en de 61^{ste} Britse divisie om 18.00 uur op een front van 4 kilometer aan. Het einddoel is de inname van een vooruitgeschoven stelling, de Sugar Loaf (suikerbrood), tegenover het gehucht Rouges-Bancs bij Fromelles. Golven aanvallende soldaten lijdten op een door de onweersbuien van de voorgaande dagen doorweekt terrein, onder het vuur van de Duitse mitrailleurs, die tijdens de voorbereidende bombardementen beschut waren in betonnen bunkers. Sommige van deze bunkers zijn nog te zien in het herdenkingspark. In het meest noordelijk puntje van de aanval lukt het de Australiërs om de eerste Duitse linie te doorbreken. De locatie die was veroverd op de Duitsers was weinig geschikt om te verdedigen en de gebieden ter ondersteuning stonden onder water. Daar de veroverde loopgraven niet te verdedigen waren tegen een onherroepelijke Duitse tegenaanval beval het Britse Hoofdkwartier om op 20 Juli om 09.00 uur terug te keren naar de oorspronkelijke linie. De Duitsers namen bij de terugtrekking 460 Australiërs en 51 Britten gevangen.

De Duitsers zouden een officieus bestand hebben aangeboden om de vele doden en gewonden op te halen, dit verzoek werd afgewezen en de Duitsers hebben de gedode



geallieerde soldaten achter hun front met militaire eer begraven. Door de grote aantallen werd mogelijk door hen een toevlucht genomen dit te doen in massagraven die pas in 2008 werden ontdekt.

De slag bij Fromelles heeft zware gevolgen, 3146 Australiërs en 977 Britten werden gewond, 1917 Australiërs en 519 Britten werden gedood.

Het merendeel van de Australiërs werd nooit gevonden of geïdentificeerd.

Vanwege de enorme verliezen aan mensenlevens heeft dit slagveld een grote betekenis gehouden in de geschiedenis van Australië. Alle jaren wordt deze veldslag herdacht en komen nabestaanden naar Fromelles om deze ceremonie bij te wonen.



We werden door Pierre en zijn echtgenote en koffie verwelkomt op croissant en koffie. Dit jaar hadden de Australiërs alles onder controle en hadden de inwoners, de burgemeester op de eerste plaats niets in de pap te brokken. Bloemen moesten besteld worden via de Australische verantwoordelijke en moesten allen identiek zijn.

Dus hebben wij samen met de Burgemeester van Fromelles en Pierre onze bloemen, aan de voet van de gedenksteen voor de inwoners van Fromelles die gestorven zijn gedurende WO I en WO II neergelegd. Een geste die de burgemeester aangenaam verraste en ons bedankte voor dit mooie gebaar.



Een overzicht van de plaats waar de plechtigheid plaats vond.



Het was er verschrikkelijk warm en een glaasje bier deed deugd. Na de plechtigheid nog even langs Pierre en dan terug naar Leuven, Herent en Scherpenheuvel.



4.10 21 Juli Nationale Feestdag te Leuven en Brussel

Fotos Jacques Grauls en Filip Thiebaut

Te Deum in de St. Pieterskerk. Voor mij, Eduard, Johan en Roger geen receptie, maar rechtstreeks naar Brussel. Afspraak in het 'Huis der Vleugels', waar Gerard ons verwachte met de toegangskarten voor het defilé. Zoals alle jaren was het het raden naar, waar, wanneer en hoe moeten wij deel nemen. Maar zoals alle andere jaren verliep alles meer dan normaal.





Men herkend op de eerste rij van links naar rechts Chris, Gerard, X, en Filip
Tweede rij Jan, Roger en Eduard.
Uiterst rechts: Johan



5.

Toekomstige activiteiten.

- 5.1 Door de regionale Leuven of waaraan onze regionale deelneemt.
 - 5.1.1. 5 September, 3 Oktober en 7 November Maandelijkse schietbeurten:
Telkens van 19.00 hr tot 22.00 Hr
 - 5.1.2.. 21 Augustus B.B.Q. door UNP Rijsel (Fr)
Meer inlichtingen bij onze Vice Voorzitter Roger Robert
 - 5.1.3. 24 Augustus onder voorbehoud Tag Deutsche Fallschirmjäger in Seedorf (D)
Wij wachten op meer inlichtingen? Maar heeft u interesse neem dan contact met onze voorzitter.
 - 5.1.4. 27 Augustus Remember Day 1Bn Para te Diest
Citadel vanaf 10.00 Hr.
 - 5.1.5. 11 September Feest van St.Michael door UNP Rijsel (Fr) (*)
Meer inlichtingen bij onze Vice Voorzitter Roger Robert
 - 5.1.6. 13 September Remember Day Korea & 16^{de} Det (Kindu, Kasongo en Kikwit) bij het 3^{de} Bn Parachutisten te Tielen. Op uitnodiging.
Voor meer inlichtingen meldt u bij de voorzitter Chris Vandeput



- 5.1.7. 17 September onder voorbehoud Plechtigheid NATO – OTAN in Frethun (Fr)
Inlichtingen bij Roger Robert Vice Voorzitter
- 5.1.8. 21 September 73^{ste} Herdenking aan het Fort van Breendonk
Er wordt door de organisatoren een gratis bus ingericht.
11.30 Hr Leuven Station ter hoogte Diestsepoort
11.40 Hr Parking Bodart (tegenover Capucienenvoer)
11.50 Hr Herent – Mechelssteenweg (Kruispunt met de Tildonksesteenweg)
tegenover de winkel Vögele)
Aankomst te Breendonk 13.30 Hr.
Er zullen 3 broodjes (kaas, ham of filet americain) voorzien zijn pp. Prijs €12
Te storten op rekening.BE35 0000 9269 6937 Verbond Breendonk Leuven
U deelt uw keuze van broodjes mee aan de voorzitter Chris VANDEPUT
- 5.1.9. 1 Oktober St. Michel te Parijs.
Meer inlichtingen bij onze Vice-voorzitter Roger Robert
- 5.1.10. 15 Oktober Jaarlijks Mossselfestijn door onze regionale Leuven
Zie bijvoegsel
- 5.1.11. 12 November Korpsmaal
Dit jaar op algemene aanvraag zal ons Korpsmaal om 13.00 uur starten
- 5.1.12. 20 November Red & Black Dragon Mars
Helpers gevraagd.

5.2. Door andere regionalen

- 5.2.1. Op 3 September te 09.45 Hr door Regionale Antwerpen:
Herdenkingsplechtigheid op de Scheldekaaien
De voorzitter Freddy Wouters en zijn bestuur hebben de eer ons uit te nodigen ter
gelegenheid van de bevrijdingsfeesten aan het monument van de beide stichters
van onze eenheden.
Programma: 09.45 Hr Genodigden ter plaatse
10.00 Hr Begin plechtigheid
10.30 Hr Receptie ter plaatse
12.30 Hr Hulde aan het lokaal Fort 6 te Wilrijk
13.00 Hr Buffet
Inschrijving buffet: 15 Euro te storten op rekening BE28 7510 0153 0620 van
ANPCV Antwerpen. En dit voor 20 augustus met vermelding KAAS of VLEES
- 5.2.2. 3 September: door regionale Limburg
Herdenking Caliban Lt.Limbosch en Sgt. Melsens te
Peer en Meeuwen-Guitrode
- 5.2.3. Regionale Brabant: 11 September Pleine-Sapin .
Het comité van de “Fraternelle de l’Armée Secrète”, De « Agents Parachutistes »
alsmede de Special Forces vragen om hen te vereren met uw aanwezigheid op de
plechtigheid van zondag 11 September 2016.



Na de militaire plechtigheid is er 10 minuten voorzien om ons toe te laten ons naar de zaal Burette (rue du Pays de Roy, 27 5377 Somme-Leuze) te begeven.

Programma: 10.30 Hr Begin plechtigheid
11.00 Hr Eredienst
12.00 Hr Aperitief aangeboden op de Plaine Sapin
13.00 Hr Eetmaal

Deelname 35€ pp te storten op rekening BE81 7335 0050 0024 ANPCV Brabant met melding: Plaine Sapin en dit voor 1 September

- 5.2.4. Regionale Limburg 2^{de} Mauris Vandeveldde Wandeling
Dit jaar staat er geen Raid Caliban op het programma. Als alternatief zal een wandeling georganiseerd worden gevolgd door een B.B.Q.
Inlichtingen op hun website : www.paracommandolimburg.be

6. Door de Nationale

- 6.1 15 September 2^{de} Klimdag in het TrgCdo te MLD inlichtingen bij Srt.
- 6.2
- 6.3 16 September 2^{de} Sprongdag in het TegCe Para te Schaffen inlichtingen bij Srt
- 6.4
- 6.5 07 Oktober St. Michael viering te Brussel Ieder lid wordt persoonlijk uitgenodigd
- 6.6
- 6.7 21 Oktober alternatieve sprongdag

7. Nieuws van onze leden

Het onze droeve plicht jullie het overlijden te melden van **Leopold (Jef) VANDEPUT**.



Leopold was één van onze allereerste leden. Hij was actief zolang zijn gezondheid het toeliet. Wij herinneren ons Leopold vooral met zijn deelnamen aan de Airborne Force Day in Aldershot (UK), zijn steun op talrijke activiteiten zoals onze jaarlijkse Red & Black Dragon Mars. Ook was hij aanwezig op alle vaderlandslievende plechtigheden.
Leopold we zullen U missen.

Rouwadressen:

Kortrijkstraat 135 3010 – Kessel-lo-(Leuven)

Kortrijkstraat 97 3010 – Kessel-lo (Leuven)

Leopold als parachutist klaar voor de sprong →





15 Oktober 2016

Mossel festijn



Waar: Kwartier Kap. de Hemtinne
Hertogstraat, 184 3001 te Heverlee
Tijd: vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur
Prijs: We houden de prijs van **2014**
18 Euro voor Mosselen en friet/brood
10 Euro voor Koninghapje en friet

Inschrijving & Betaling!

ofwel storten op rekening 001-0893799-20
van ANPCV Leuven met de vermelding
aantal pers mosselen en/of aantal pers
Koninghapje, ofwel bij iemand van het

bestuur.

- - o Zeer belangrijk in verband met de veiligheid 'Niveau 3' Wij dienen ons te houden aan de militaire veiligheidsvoorschriften dus
- Eveneens vermelden aan één van de bestuursleden:
 - o merk wagen met nummerplaat.
 - o Naam van alle deelnemers, dus ook van medepassagiers met hun nummer van de Identiteitskaar en Rijksregisternummer.

Dus voorinschrijvingen verplicht, anders geen toegang tot het kwartier, en liefst niet de laatste dag afwachten.

Naam & Voornaam	Merk Wagen nummerplaat	Rijkstegister	Identiteitskaart	Mossellen	Koninging hapje