

Driemaandelijks Tijdschrift  
Periodiciteit Augustus, September, Oktober  
Uitgifte: Oktober 2019



**Gisteren, vandaag, morgen altijd Para-Commando**

**A.N.P.C.V. Regionale Leuven**



**Each man an emperor**

<https://www.paracommando-vriendenkring-leuven.be>

Foto's van : Jacques Grauls, Johnny Willems, Jos Aerts, Roger Robert

Aangesloten bij het Verbond van Belgische en  
Buitenlandse Journalisten der periodieke Pers  
Erkende Beroepsvereniging

Verantwoordelijke uitgever:

Chris Vandeput  
Bergenstraat, 58  
3020 - Herent



## 1. Het bestuur.



Erevoorzitter:  
Chris. Vandeput  
Bergenstraat, 58  
3020 – Herent  
GSM: 0476676285

e-mail: [vandeputchris@gmail.com](mailto:vandeputchris@gmail.com)



Voorzitter & PR  
Robert Roger  
Biezebeemden, 6  
3272 - Scherpenheuvel  
Tel: 013/777230 - GSM: 0475582532

e-mail: [esr@skynet.be](mailto:esr@skynet.be)



Secretaris & 2<sup>de</sup> Vaandeldrager  
Jos AERTS  
Gijzelaarsstraat, 32  
3000 – LEUVEN  
GSM: 0498838043

e-mail: [jozef.aerts1@pandora.be](mailto:jozef.aerts1@pandora.be)



Penningmeester:  
Dominique DE GEEST (Domp)  
Franz Schollaertstraat, 2  
3010 \_ KESSEL-LO (Leuven)  
GSM: 0499315652

e-mail: [dompimarleen@hotmail.com](mailto:dompimarleen@hotmail.com)



Logistiek:  
Johan Van Herzele  
A. Wouterstraat, 33  
3012 - Wilsle  
GSM: 0476/739823

e-mail: [johanvanherzele@hotmail.com](mailto:johanvanherzele@hotmail.com)



Schoot verantwoordelijke & POC S2:  
Johnny Willems  
Vijfbunderstraat, 6  
3001 – Leuven  
GSM: 0476/483281

e-mail: [willejohn@hotmail.com](mailto:willejohn@hotmail.com)



Marssectie:  
Herman Bruers  
Wittevrouwestraat, 74  
3020 – Herent  
GSM: 0493/198435

e-mail: [bruersherman@gmail.com](mailto:bruersherman@gmail.com)

Rédactie: zie erevoorzitter

Sociale activiteiten: zie secretaris

Webmaster  
Inge Peeters:

e-mail: [anpcvleuven@gmail.com](mailto:anpcvleuven@gmail.com)



Vaandeldrager 1:  
Filip Thiebaut  
Eversestraat, 128  
1932 – Zaventem  
GSM: 0474723233

e-mail: [filip.thiebaut@hotmail.com](mailto:filip.thiebaut@hotmail.com)



## 2. Inhoud

1. Bestuur	2
2. Inhoud	3
3. Woord van de voorzitter	4
4. Voorbije activiteiten waar wij aan deel namen.	
4.1. Maandelijks schietbeurt.	5
4.2. 14 Juli Cenotaaf te London	5
4.3. 19 Juli Battle of Fromelles (Fr)	7
4.4. 21 Juli 21 Juli Nationale Feestdag te Leuven en Brussel	10
4.5. 18 Aug B.B.Q. bij UNP Lille (Fr).	13
4.6. Vierdaagse van de IJzer	14
4.7. 29 Aug Open Door te TrgCe Para (Schaffen).	17
4.8. 2 Sept Gedinne Eerste dropping van SAS'ers op Belgische bodem	21
4.9. 7 Sept Peer	23
4.10. 8 Sept Plaine Sapin	25
4.11. 11 Sept Viersel	26
4.12. 13 Sept. Me and My Pal.	27
4.13. 15 Sept Saint Michel te Lille UNP Section 591	30
4.14. 29 Sept Saint Michel te Parijs UNP Nationaal. (verslag volgend tijdschrift)	
4.15. 11 Okt Sint Michaël te Brussel (verslag volgend tijdschrift)	
5. Toekomstige activiteiten.	Vanaf blz. 33
5.1. Door de Regionale Leuven.	
5.1.1. Maandelijks schietbeurt.	33
5.1.2. 13 oktober Mosselvestijn	33
5.1.3. 16 november Korpsmaal Reg. Leuven	33
5.1.4. Red & Black Dragon March	34
6. Belangrijk nieuws	
6.1. Bevelsoverdracht S.O.R.	34
6.2. Interview door Kolonel SBH Tom Bilo aan de krant "De Zondag"	34
6.3. Nieuwe bevelhebber voor SOCOM	36



# Belangrijk

**De wekelijkse bijeenkomsten gaan door iedere donderdag te 20.00 uur in het "Pakenhof" (naast de kerk) Pakenstraat, 83 te Heverlee. Onze maandelijks bestuursvergaderingen, gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee (Blok R Lokaal) om 13.00. De mogelijkheid bestaat middagmaal te nemen om 12.00 uur seintje aub aan Johnny Willems**

Lidgelden 2020:

Para-Commando's oudgediende en beroeps: 20 €

Cadetten: 7,50 €

Sympathisanten: 30 €

De lidgelden kunnen gestort worden op rekening: BE28 0010 8937 9920

van Para-Commando Vriendenkring Leuven Gijzelaarsstraat, 32 3000-LEUVEN



### **3. Woord van de voorzitter.**

Beste Para-Commando's, Sympathisanten en Vrienden

De vakanties zijn voorbij, ik hoop dat iedereen een goed verlof heeft gehad

Een nieuw schooljaar is van start gegaan en voor ons een nieuw jaar vol activiteiten en plechtigheden, alles moet in orde zijn voor de volgende periode en je mag mij geloven er is al een aantal dagen ingevuld op onze agenda.

We zullen beginnen met onze St Michaelfeest op 11 oktober in Brussel ik hoop veel van jullie daar te mogen ontmoeten. Onze Engelse en Franse vrienden zullen ook aanwezig zijn, we laten hun zien dat de grenzen geen invloed heeft op onze broederschap en dat we zijn een hele grootte familie van Para-Commando's.

Wat betreft onze eerste regionaal activiteit deze zal doorgaan op 13 oktober met onze traditionele mosselstijf op een nieuwe locatie, vergeet zeker niet jullie inschrijving tijdig door te geven.

Zo beste vrienden ik hoop dat we met vele aanwezig zullen zijn bij onze volgende activiteit.

*Who Dares Wins, United We Conquer, Never Surrender*

Roger ROBERT (Rob)  
Voorzitter ANPCV Leuven

**GRATIS OFFERTE** info@veltman-renovatie.be



**ALGEMENE RENOVATIEWERKEN BINNEN & BUITEN**

GEVELWERKEN - SLIJPEN - ZANDSTRALEN  
VOEGEN - KALEIEN - DAKWERKEN  
PLAATSEN GYPROC & LAMINAAT  
GEÏSOLEERDE METALEN DAKEN & GEVELS  
TERRASSEN & OPRITTEN

 0485 125 508    0474 761 975	 info@veltman-renovatie.be
---	--

## **4. Voorbije activiteiten waar wij aan deel namen**

### **4.1. Maandelijkse schietbeurten.**

Verlof voorbij: Daar komen de schutters

Wij hervatten op 2 September. Deze dagen worden onder voorbehoud voorzien voor de schietsectie van de Vriendenkring Para-Commando Reg. Leuven, in de schietstand van de "GRIZZLY's", gelegen Burdasteenweg, 9 te 1830 - Machelen, dit telkens op een maandag van 19.00 tot 22.00u.

Aanpassingen van kalender zijn mogelijk. De schutters zullen hierover tijdig verwittigd worden. Verdere inlichtingen bij onze schietverantwoordelijke Johnny Willems

### **4.2. Cenotaaf te Londen (UK)**

Tekst Defensie

De jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen kan steeds op veel respect en bijval rekenen, zo ook op zaterdag 13 juli. Tijdens dit moment van stilte herdenken Belgische en Britse troepen samen de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen.



Meer dan 300 Belgische militairen, oud-strijders en kadetten defileerden op zaterdag 13 juli mee in de bekende straat Whitehall. Ook de minister van Defensie, Didier Reynders, en de chef Defensie, generaal Marc Compagnol, namen aan de plechtigheid deel.

De parade aan de Cenotaaf vindt jaarlijks plaats, een week voor onze Nationale Feestdag. Het Britse monument werd in 1920 gebouwd als eerbetoon aan alle soldaten die vielen voor hun vaderland. Na de dood van zijn neef koning Albert I in 1934 gaf de Britse koning Georges V de Belgen het privilege om gewapend in het centrum van Londen te

defileren. Buiten de Londense wacht krijgt geen enkel ander land die eer. Dat toont nogmaals aan hoe hecht de banden zijn tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Klokslag elf uur defileerden de Marine component met het vaandel, de leerlingen van de Koninklijke Militaire School, de Koninklijke School voor Onderofficieren, reservekader, de Marine- en Luchtcadetten en oudstrijdersverenigingen op de muziek van de Welsh Guards. Het detachement stond onder het bevel van korvetkapitein Jan Gacas, commandant van de Nautische School.

Dit jaar was er een peloton van kersverse Belgian Defence Cadets aanwezig, net als het kadettenkorps van de Dragon Guards Band.

Voor de gelegenheid waren het fregat F931 Louise-Marie en de mijnenjager M921 Lobelia naar Londen gevaren met de leerling-officieren en -onderofficieren van de marine.





Openingsuren  
van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u doorlopend  
op zondag van 9u tot 13u  
zon- en feestdagen geopend  
van begin juli tot einde maart





### 4.3. Slag nabij Fromelles (Fr)

Johan, chauffeur van dienst. Samen met Jos, Johnny, Michel en Chris naar Fromelles. De plechtigheid startte stip om 1800 uur. Wij hadden afgesproken bij Pierre Dugardin om 16.00 uur. Op tijd vertrokken, en toch wegens files, dus ook in Frankrijk, pas om 16.45 uur aankomst bij Pierre. Pierre was al vertrokken want hij is één van de verantwoordelijke voor de goede stand van zaken, wat de gemeente betreft. Al de rest is in handen van de Australiërs. Onze bloemen werden goed gecontroleerd en goedgekeurd door de Australische militairen. Dit jaar hebben de Australische onderzoekers zes nieuwe stoffelijke resten kunnen identificeren. Zodoende krijgen de graven stilaan een naam.



**Australian Memorial Park Fromelles** is een site gelegen bij Fromelles en herdenkt de soldaten van het 14th Australian Brigade die vielen tijdens de aanval op de Duitse linie op 19 en 20 juli 1916. De Slag bij Fromelles staat in de Australische geschiedenisboeken bekend als de ergste 24 uur in de geschiedenis van Australië. Ruim 5500 Australische en 1500 Britse militairen kwamen om in de strijd tegen de Duitsers. De site is gelegen op de Duitse stelling waar nog een vijftal bunkers bewaard bleven, nabij het VC Corner Australian Cemetery. Centraal staat het **Cobbers** monument, een ontwerp van Peter Corlett, afkomstig uit Melbourne. Het is een uitbeelding van sergeant Simon Fraser van het 57th Battalion, een 40 jarige Victoriaanse landbouwer, die een gewonde soldaat draagt van het 6th Battalion.



Toen de slag bij de Somme begon op 1 juli 1916 stuurden de Duitsers vanaf deze regio bij Fromelles versterkingen daarnaartoe. Om dit tegen te gaan bevelen de Britten hier een beperkte aanval. Hiervoor werden langs een front van 4 km de 61<sup>e</sup> Britse Divisie en de 5<sup>e</sup> Australische Divisie ingezet.

Sinds de aanvallen op Neuve Chapelle in maart 1915 waren de Duitse stellingen hier uitgebreid en versterkt. De vijandelijke loopgraven waren ook goed gelegen en aangevuld met talrijke betonnen emplacements (bunkertjes).

Fromelles was niet geheel een Australische onderneming, de 5<sup>e</sup> Divisie werd bijgestaan door de Engelse 61<sup>e</sup> (South Midland) Divisie.

Ondertussen was het Somme offensief in gang gezet maar dit liep niet volgens plan.

De Fromelles aanval was de eerste grote Australische onderneming aan het westelijk front, en was eigenlijk een wezenlijk onderdeel van het Somme offensief. Hoewel het mooi zou zijn om wat van de “Sugerloaf salient” van de Duitsers af te halen was de aanval dus een onderdeel van een groter strategisch plan.



Door de inleiding met zware bombardementen hoopte men dat de Duitsers zouden rekenen op een massale aanval hier en daarom troepen van het Sommegebied naar hier zouden sturen.

Het liep allemaal op een grote mislukking uit ook door de aanwezigheid van de vele Duitse betonnen emplacements waarin men weinig last had van de beschietingen vooraf. Bij het oversteken van het niemandsland werden de Britten en Australiërs weggemaaid door de Duitse machinegeweren en granaten. Het lukte de Australiërs de vijandelijke frontlinie binnen te dringen maar toen het donker begon te worden ontdekten ze dat ze geïsoleerd waren en in de vroege ochtend van 20 juli kregen ze opdracht terug te keren dat vechtend moest gebeuren.

De Duitsers zouden een officieus bestand hebben aangeboden om de vele doden en gewonden op te halen, dit verzoek werd afgewezen en de Duitsers hebben de gedode geallieerde soldaten achter hun front begraven. Door de grote aantallen werd mogelijk door hen toevlucht genomen dit te doen in massagraven die dus pas in 2008 weer werden ontdekt.

De bedoeling van de operatie was een 3,6 lang stuk gebied in handen te krijgen van de Duitse linie die bekend staat als: "Sugarloaf". Daarmee werd beoogd dat de Duitsers gedwongen werden geen versterkingen meer te sturen naar het Somme gebied waar het offensief van der geallieerden was begonnen op 1 juli Vier van de 6 Australische en 2 van de 6 Britse bataljons bereikten de Duitse loopgraven. De overige bataljons werden gedecimeerd bij het oversteken van de erg open velden. De locatie die was veroverd op de Duitsers was weinig geschikt om te verdedigen en gebieden ter ondersteuning stonden onder water (they instead found a ditch full of rainwater, which provided few means of defending their gains). Het 32e bataljon aan de uiterste oostelijke flank leed grote verliezen).

Daar de veroverde loopgraven niet te verdedigen waren tegen een onherroepelijke Duitse tegenaanval beval het Britse Hoofdkwartier bij dageraad op 20 juli terug te keren naar de oorspronkelijke linie. De Duitsers namen bij de terugtrekking 460 Australiërs en 51 Britten gevangen.

Dit was de eerste en meest desastreuze slag van de Australiërs aan het westerse front.

Gewond: 3146 Australiërs en 977 Britten

Gedood: 1917 Australiërs en 519 Britten.

Het merendeel van de Australiërs werd nooit gevonden of geïdentificeerd.

Vanwege de enorme verliezen aan mensenlevens heeft dit slagveld altijd een grote betekenis gehouden in de geschiedenis van Australië.







#### 4.4 21 Juli Nationale Feestdag te Leuven en Brussel

Foto's Jacques Grauls

Te Leuven nam onze regionale deel aan het 'Te Deum' in de St. Pieterskerk. Na het 'Te Deum' werd een drink aangeboden door het Provinciebestuur en de wandelzaal van het stadhuis.

Vervolgens met een delegatie van 10 man naar Brussel voor het défilé.





<p>ITSS.be</p> 	<p><b>IT Systems Solutions</b></p> <p>IT Systems Solutions 183, Diestsestraat B-3270 Scherpenheuvel BELGIUM</p> <p>HR Leuven 102.135 BTW BE-0784.141.961 Citibank 953-0375037-04</p> <p><b>A. Daubercy</b></p> <p>Tel +32 (0) 13/77.50.24 Mob +32 (0)476/87.95.00 E-Mail <a href="mailto:Info@ITSS.Be">Info@ITSS.Be</a> Web <a href="http://www.ITSS.Be">www.ITSS.Be</a></p>
--	--



# Uit Sympathie M.N.



#### 4.5. **B.B.Q. te Rijsel (Fr) UNP Section 591 Lille**

Foto's Johnny Willems

Wegens het slechte weer, gebeurde alles binnen. 'A la guerre, comme à la guerre » zeggen de Fransen. Dus alle deelnemers goed gezellig bijeen in de kleine ruimte. Het was een BBQ op zijn Frans, Aperero, welkom drink, lekkere wijn, vlees, sla, mayonaise en natuurlijk kaas. Onze regionale was met 13 personen aanwezig.



#### 4.6. Vierdaagse van de IJzer

Foto's Jos Aerts, Organisatie.

De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de Belgische Defensie. Deze jaarlijkse 'militaire oefening' staat open voor burgers en militairen uit binnen- en buitenland. Het wandelgebeuren streeft drie doelstellingen na:

- de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve inspanning
- de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog, herdenken op een respectvolle manier
- de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en toeristische waarde van de Westhoek



De organisatie van de vierdaagse wandeltocht is in handen van het Bataljon Artillerie. Dit bataljon, deels gekazerneerd aan de Belgische Noordzeekust, wordt voor de uitvoering van deze opdracht bijgestaan door het Competentiecentrum Steunmaterieel en -producten uit Ieper, het Eerste Element Medische Interventie (1EMI), de Militaire Politie en het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen. De organisatie verloopt in nauwe samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper.

De 46ste editie van de Vierdaagse van de IJzer, is ontstaan in de schoot van de Orde van de Paardevisser. De organisatie is uitgegroeid tot een unieke internationale voettocht van Defensie.

Na een jaar van verplichte wijzigingen keert de Vierdaagse van IJzer terug naar haar roots. In Oostduinkerke-Bad fungeert het gezellige binnenplein van het Visserijmuseum opnieuw als eindpunt van de eerste dag. In Diksmuide verwelkomt de vernieuwde markt op donderdag de deelnemers. Op maandagavond is er een officiële opening met een militaire parade van de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke naar het herdenkingsmonument op het Astridplein.



De Vierdaagse van de IJzer wordt om klokslag 8.30u op gang geschoten aan de Sint-Niklaaskerk voor een volledige nieuwe omloop met de badsteden Nieuwpoort en Lombardsijde als eyecatchers.



Een variërende omloop met stukjes natuureservaat, polder en IJzermonding. Onderweg zorgt de Orde van de Paardevisser voor de onovertrefbare garnaalsoep. Na een jaar keert de Vierdaagse terug naar de Peerdevisscher.

Tijdens de tweede dag, startend op de vernieuwde Grote Markt ontdek je alle troeven van de Diksmuide boterstad. Wandelen in Diksmuide aan de IJzer, langs de IJzertoren en de blote polders met de typische stille dorpen Lampernisse, Stuivenskerke, OudeKapelle en Kaaskerke staan op het programma. Her en der verspreid in het blote polderland wijzen talrijke oorlogsplaatsen aan de strijd van vier jaar hevige oorlog.



Hoppestad Poperinge kiest dit jaar resoluut voor het kunstdorp Watou. Met de Lyssenthoek, de Onze-Lieve-Heer en het vredige grensdorp Abele flirt je met de Franse Schreve. Via het Helleketelbos, een niet zo onheilspellende naam als doet vermoeden, stap je voorbij een uniek stukje Hoppeland.



**Bestel bij een echte handelaar  
Thomas DE GEEST**

**Sit and Sleep Leuven  
Tervuursevest, 30  
3000 – Leuven  
(aan de Naamsepoort)  
Tel: 016294563  
leuven@sit-and-sleep.be**







#### 4.7. OPEN DOOR bij het TrgCe Para te Schaffen

Foto's Johnny Willems, S.O.R.



Trg-CE Para is niet alleen het trainingscentrum voor parachutisten, maar ook een peloton valschermplooiers en herstellere, peloton Ballon, peloton training, peloton Rav Air, Mobile Air Operation Team (MAOT), Para junior en HAYABUSA. In dit nummer nemen wij RAV AIR onder de loep.







Een opgemerkte stand was, een nieuwe hangar met daarin een kopie van de romp van de A400M. De vervanger van de C130. Rechts de Kopie bij de inhuldiging. De A400M is het nieuwe strategische en tactische transportvliegtuig besteld door 7 Europese landen. België en Luxemburg hebben 8 vliegtuigen (7 BEL + 1 LUX) besteld met leveringen voorzien van medio 2020 tot eind 2023. Deze 8 vliegtuigen zullen de huidige BEL C-130 vloot vervangen en worden geëxploiteerd vanuit Melsbroek als één gemeenschappelijke multinationale BELUX vloot.



**Afmetingen** Lengte: 45,10 m Hoogte: 14,70 m  
Spanwijdte: 42,40 m

**Afmetingen vrachtruim:** Lengte: 17,71 m,  
Lengte laadklep 5,40 m, Breedte: 4,00 m,  
Hoogte: 3,85 m

**Gewicht Leeg:** 69.000 kg, Maximum: 141.000 kg

**Prestaties** Actieradius leeg: 8.800 km,  
Actieradius 20 ton beladen: 6.400 km,  
Kruissnelheid: 780 km/u

Kruishoogte: 8.800 m, Maximum vlieghoogte:  
11.000 m

**Bemanning,** 2 piloten + 1 *loadmaster*

**Lading,** 37 ton/ 356 m<sup>3</sup>, 120 zetels of 9 paletten met 57 passagiers of 66 brancards

Dat betekent dat RAV-AIR zich zal moeten aanpassen. De training is volop bezig. Misschien het ogenblik om RAV-AIR eventjes in de bloementjes te zetten. Hierna een artikel uit “Het Nieuwsblad” waar de prestaties van RAV-AIR in het daglicht wordt gesteld.

Het Belgische leger mag dan niet het grootste of het best bewapende zijn. Naast indoor skydive zijn de Belgische militairen nog in een andere discipline de absolute wereldtop: het droppen van pakketten boven plaatsen die anders onbereikbaar zouden zijn. Niet alleen zakjes rijst of kisten munitie, maar ook jeeps, boten of zelfs bulldozers. Een precisiewerkje uitgevoerd door C-130-vrachtvliegtuigen. Met behulp van enorme parachutes die loodzware vrachten als een veertje laten landen. Uitzonderlijk liet Defensie een blik achter de schermen toe tijdens een luchtbevoorradingstraining in Portugal.

“Het lijkt misschien het moeilijkste van al: zulke zware ladingen uit een vliegende C-130 gooien. En, toegegeven, er zijn meer evidente zaken. Maar de grootste uitdaging is zorgen dat de ladingen ook veilig en onbeschadigd aan de grond komen. Als bijvoorbeeld een mortierkanon kapotgaat bij de landing – en dat is snel gebeurd – hebben de militairen op de grond er ook niks aan”, zegt Olivier Hubert, lid van de Rav Air-compagnie van de Belgische paracommando’s. Rav Air staat voor Ravitaillement par Air, luchtbevoorrading

#### Straffe reputatie

België heeft op dat vlak een reputatie hoog te houden: in de jaren 90 verzette de Belgische luchtmacht wereldwijd bakens met massale voedseldroppings boven het hongerige Afrika. Duizenden tonnen voedsel deden Belgische piloten en luchtbevoorraders uit de hemel neerdalen.

Op de plekken waar de hongersnood het grootst was, waren geen luchthavens, amper berijdbare wegen, of was



de veiligheidssituatie zo slecht dat vrachtwagens vol voedsel zelden of nooit op hun bestemming arriveerden. Het voedsel uit een vliegende C-130 werpen, op die plaatsen waar de nood het hoogst was, bleek de meest effectieve methode om eten tot bij de ondervoede bevolking te brengen.

Jaren later kan de luchtmacht nog steeds op die opgedane kennis en ervaring teren. “Om een idee te geven: bij een recente internationale oefening haalden we een betrouwbaarheid score van liefst 95 procent”, klinkt het bij de Rav Air-para’s. Wat dat wil zeggen? “Dat 95 procent van het materiaal dat we dropten, intact op de grond aankwam. Weinig andere landen doen ons dat na”, zeggen de para’s, terwijl ze paletten met oefenmateriaal nauwgezet voorzien van reusachtige valschermen, waarna het hele pakket het ruim van een C-130-vrachtoestel ingaat.

En dat betekent ook hard werken voor de piloten van de intussen veertig jaar oude Belgische C-130’s. “Bij het droppen van zeer zware vrachten, die via een uittrekvalscherf of extraction parachute uit het vliegtuig worden getrokken, moet ik samen met mijn copiloot soms met volle gewicht op de stuurknuppel gaan hangen om het toestel recht te houden. Zo gigantisch zijn de krachten die dan spelen”, zegt C-130-piloot Josse.

Wanneer een fractie van een seconde later de vracht – boven zee kan dat ook een rubberboot zijn – aan grote parachutes naar beneden bengelt, is het zaak de C-130 snel weer onder controle te krijgen. Want plots is die een paar ton lichter. “Op het moment van de drop zie je de vleugels nogal bewegen”, zegt een collega-piloot zonder te verpinken. “Zo’n drop is te vergelijken met het uitgooien van een anker. Op het moment dat we de extraction parachute uitwerpen, vertraagt het toestel plots enorm. Iets wat uiteraard niet te lang mag duren. Of mag mislukken.”

Want zulke droppings kunnen gevaarlijker zijn dan je zou denken. “Door een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden gebeurt het weleens dat de extraction parachute de lading niet uit het vliegtuig kan trekken, of dat de lading plots blokkeert in de vrachtruimte. Als onze collega’s in het vrachtruim dan niet snel de parachutelijnen doorsnijden, is een crash niet ondenkbeeldig. Ook op dergelijke noodprocedures wordt daarom hard getraind. Want als piloot sta je compleet machteloos zolang die parachute aan je toestel blijft trekken.”

Niet voor doetjes



Net als andere geledingen binnen Defensie staat de Rav Air-compagnie te popelen om missies te vliegen die het verschil maken. Zo hielpen de luchtbevoorraders het Franse leger onlangs met het droppen van een loodzware bulldozer boven een beschadigd vliegveld in het Afrikaanse Mali, waar de Fransen tegen moslimterroristen strijden. “Een vliegtuig laten landen ging niet, over de weg zou te lang hebben geduurd”, vertelt Olivier Hubert. “Dus is de bulldozer uit een vliegtuig gedropt, zodat een grondploeg met die machine de landingsbaan opnieuw kon herstellen.”

De wekenlange trainingsmissie boven Portugal is overigens niet voor doetjes. De luchtbevoorraders die

meevliegen om hun lading te droppen, komen geregeld misselijk opnieuw het vliegtuig uitgekropen. Dat blijkt ook wanneer we zelf meevliegen met zo’n dropping. “Het is geen lijnvlucht”, had detachementscommandant Peter Wijffels ons gewaarschuwd. Dat was nog voorzichtig uitgedrukt.

“We trainen tegelijk ook op tactisch vliegen boven oorlogsgebied, om veilig de dropzone te bereiken”, legt C-130-piloot Josse uit. “Zo krijgen we tijdens de vlucht bijvoorbeeld de melding dat er op onze route luchtafweergeschut is gedetecteerd, wat we dan onmiddellijk trachten te ontwijken.” Om die reden gooien de piloten de C-130 een half uur lang brutaal van de ene op de andere zijkant. Een opgewekte Franstalige journaliste is na vijf minuten eerst doodstil, dan lijkleek en vervolgens kotsmisselijk. “Karamellen kauwen helpt tegen de misselijkheid”, hadden de para’s op voorhand gezegd. Maar die waren niet voorradig.



Wanneer de missie geslaagd is? “Als de lading onbeschadigd op de grond landt, én op de juiste plek. Zijnde een paar tientallen meters rond het vooraf bepaalde landingspunt.” Zo’n nauwkeurigheid is geen evidentie: eens de lading aan één of meerdere parachutes naar beneden glijdt – “sommige van onze parachutes zijn 450 vierkante meter groot”, aldus Rav Air-officier Marc Kerckhofs – kan niks of niemand nog ingrijpen.

“Maar we weten exact wat onze parachutes doen, bij welke weersomstandigheden. Het lijkt misschien allemaal op goed geluk. Maar het gebeurt echt zelden dat ze op de grond ver moeten gaan zoeken naar wat wij naar beneden gooien.”

Bron: Werner Rommers, Nieuwsblad

Url: [http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170529\\_02901898](http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170529_02901898)

#### 4.8. **Gedinne: Herdenking eerste dropping van S.A.S op Belgisch grondgebied.**

Foto's Jacques Grauls

In de nacht van 15 op 16 augustus 44 springt een squad van 8 SAS Para's, bevolen door Luitenant P. Renkin, als voorhoede van de operatie Noah aan de Frans- Belgische grens (DZ Vieux Moulins de Thillaye - Frankrijk). Deze SAS Parachutisten zijn de eerste geallieerden in uniform die doordringen tot op Belgisch grondgebied en contact maken met de maquis van het Geheim Leger. Vanaf 27 augustus werden de groepen van de operaties in Frankrijk vervoegd door de geallieerden en Keerde terug naar hun basis in Engeland. Opeenvolgend werden ze opnieuw achter de lijnen gearachuteerd in een gebied gaande van Gedinne (Ardennen) tot Peer (Limburg). Ze bleven daar tot ze er werden vervoegd door de oprukkende geallieerden. Dat waren de operaties NOAH, BRUTUS, BERGBANG en CALIBAN.

Noah (28 augustus, DZ Rienne - Vencimont & 1 en 5 september, DZ Hargnies)

Onderstaande parachutages volgen in het raam van de operatie "Noah". Tijdens deze operaties bezorgden ze de hogere geallieerde bevelvoering uitzonderlijk belangrijke inlichtingen over posities en troepen bewegingen van de vijand. In samenwerking met het Geheim Leger brachten ze de vijand zeer grote verliezen toe: meer dan 3000 gesneuvelden, een honderdtal voertuigen en belangrijke stocks munitie werden vernield.





#### 4.9. Peer

Foto's Jacques Grauls

Op 7 September herdachten wij, te Peer en Meeuwen, het overlijden van Lt. Limbosch en Sgt Mensels. De herdenking werd georganiseerd door de stad Peer en de gemeente Oudsbergen. Ze verliep in samenwerking met de Belgische S.F.Gp, de 10de Wing, de Nationale Vriendenkring Paracommando/Regionalen Limburg en Leopoldsburg.



Graf van Lt. Limbosch

Freddy Limbosch nam nu de leiding, en in formatie vertrokken ze naar het basiskamp, verstoken in een bosje in de omgeving van de Hommelbeek, op de grens van Meeuwen en Peer.

De twee gesneuvelden kwamen om het leven bij de Operatie Caliban. (blz. 21)

Het Geallieerd Hoofdkwartier diende onverwijld te worden ingelicht over de troepenbewegingen in Limburg, mede met het oog op de bevrijding van Nederland. De operatie Caliban moest zekerheid brengen. Luitenant Freddy Limbosch zou de operatie leiden, bijgestaan door luitenant Jos Ghys. In de nacht van 5 op 6 september 1944 vertrekt Lt. Limbosch, en oa de squad Sgt. Mensels van uit Engeland om in de Limburg achter vijandelijke linies gedropt te worden. In de pikdonkere nacht werden ze 'blind' gedropt en kwamen daardoor terecht op enkele kilometers van de geplande dropping zones. De groep Limbosch landde op het grondgebied Gruitrode (De Rieten)



Graf van Sgt Mensels en toespraak door burgemeester



Last Post

Patrouilles waren voortdurend onderweg om inlichtingen in te winnen. De groep seinde zeer belangrijke inlichtingen door naar het Hoofdkwartier. Meerdere malen stuurden ze ook berichten doorheen de Duitse lijnen met gegevens over de vijand en zijn opstelling rond het bruggenhoofd aan het Albertkanaal.

Lt. Limbosch stelde vast dat de vijand versterking aanvoerde in zijn sector en wilde zelf het geallieerd Commando daar over inlichten. Hij vertrekt met een plaatselijke gids om te trachten door de vijandelijke linies te geraken. Hij wordt echter door de vijand ontdekt en ondernam een

poging om aan de vijand te ontsnappen. Bij deze poging wordt hij echter gekwetst en door de vijand achtervolgd, hij weigerde zich over te geven en vecht tot de laatste kogel. Lt Limbosch valt neer in het hart getroffen en overlijdt op 8 Sep 1944.

1Sgt Melsens nam het commando over

Nabij Peer viel de squad een artillerie batterij aan. Na een kort maar hevig gevecht werden 52 artilleristen gedood en een groot aantal gekwetst. De vijand werd gedwongen zich terug te trekken.

Bij een van de confrontatie met de vijand werd zijn groep in open terrein onder vuur genomen door de vijand. 1Sgt Mensels werd dodelijk getroffen, na de vijand zware verliezen te hebben toegebracht trokken zij zich terug. 1Sgt Melsens overleed twee dagen na zijn voorganger.



Gedenksteen waar Lt. Limbosch overleed



Herinnering aan de gesneuvelden



Men herkent van links naar rechts: Jacques Daemen, Kol bd Walter Mertens, Nat. Voorzitter ANPCV Bgd Genraal Pasquale Laureys, Kol SBH Bechet en Kol SBH Tom Bilot



Staf van de S.F.Gp





#### 4.11. Plaine Sapin

Foto's Jacques Grauls

75Jaar geleden gebeurde de eerste dropping van SAS – SOE para's en goederen op de DZ van Plaine Sapin.  
Onder hen Charles Mathijs



Standard van de S.F.Gp



Toespraak door de heer Gerard Houben Reg. Brabant



Vips



Bloemenhulde door de Staf S.F.Gp en Nat. ANPCV



Felicitaties voor de nieuwe ploegmakers



Jos in gesprek met Ollie



De families Gooris en Lafosse

#### 4.12. Viersel

Foto's Kristin Mathijsen



Wij werden uitgenodigd door onze vriend Leo Van Dijk deel te nemen aan deze herdenking. Het was een mooie plechtigheid.

Op 9 september 1944 was Antwerpen en Herentals al bevrijd toen korporaal Thursby en soldaat Bird sneuvelden aan de brug van het Albertkanaal in Viersel aan een gruweldood.

Om hun heldendood niet te vergeten, organiseert de gemeente in samenwerking met de Para-Commando Vriendenkring Antwerpen een herdenking voor de gesneuvelden

Na de plechtigheid aan de kerk St. Willibordus te Viersel, ging het in peloton naar de herdenkingsplaats van de gesneuvelden aan de brug van Viersel. Bloemenhulde aan het nieuwe monument en het spelen van de 'Last Post'.

Vanaf nu houdt een soldatensilhouet in cortenstaal er de wacht onder de brug, als ode aan de twee Britse bevrijders.

Deze dag eindigde met een receptie in de kerk, waar ook de mogelijkheid bestond de tentoonstelling te bezoeken.



#### 4.10. Me and My Pal

Foto's Jacques Grauls



beeldhouwer die dit werk heeft gemaakt. Thierry Lauwers, die ons helaas net voortijdig heeft verlaten. Het standbeeld dat voor ons staat, vertegenwoordigt een van de tests die elke paracommando-kandidaat in het kader van zijn basisopleiding moet afleggen: man dragen tegen de tijd. Door te slagen bewijst de toekomstige drager van de groene of rode muts dat hij in alle omstandigheden in staat is, zijn gewonde kameraad van gevaar te onttrekken.

Dit monument is uniek, uniek in alle opzichten. Ten eerste is het de enige die gewijd is aan alle paracommando's dood of levend. Het is niet bedoeld om alleen onze gevallen wapenbroeders te herdenken. Het is ook een levendig erbetoon aan degenen die ervoor gekozen hebben hun vaderland te dienen. Meer dan terugkijkend, is dit beeld gericht op de toekomst.

Vervolgens belichaamt het de waarden van broederschap en solidariteit die eigen is aan alle paracommando's.

Tenslotte is het gemaakt van een metaal dat geen grip biedt op de agressies van de voorbijgaande tijd.



Toespraak door burgemeester dhr. Maingain

Toespraak door onze nationale voorzitter Brigade Generaal b.d. Pascal Laureys: Staat mij toe allereerst mijn hartelijke dank uit te spreken aan allen die zich hebben ingespannen om deze herdenking mogelijk te maken, te beginnen met de burgemeester van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Ik wil ook iedereen bedanken die door hun aanwezigheid deze plechtigheid een plechtig karakter verleent, en meer in het bijzonder de gemeentelijke ambtenaren, eveneens de militaire autoriteiten.

Dames en heren, in uw titels, rangen en kwaliteiten,

Beste paracommando's

Dit jaar denk ik in de eerste plaats aan de



Toespraak door onze nationale voorzitter Pascal Laureys

Wederzijdse hulp, cohesie, korpsgeest, zelfopoffering, weerstand tegen tegenslag, allemaal kwaliteiten die de kracht van de groene en rode mutsen bepalen. Moge deze allegorie toekomstige garanties inspireren en hen een essentiële impuls geven voor het hele gemeenschapsleven Dank u voor uw aandacht.



Toespraak door Ere LtKol bd Emile Genot



Erebetoon aan Thierry Lauwers



Bloemenhulde door nationaal voorzitter Pascal Laureys



Aandachtige toeschouwers



Hulde door Reg voorzitters Daniel Damien Mouscron en Roger Robert Leuven



Onze vlaggendrager Jos Aerts



In peloton naar de receptie



Defilé naar de receptie



De Receptie, men herkend Burgemeester Maingain



Ook de scholen namen deel aan deze plechtigheid

**HAROL®** **van der MEERSCH**  
ramen, deuren, rolluiken en sectionale poorten



**Rillaarseweg 134 3390-Tielt-Winge**

**Tel, Fax 016502686**

**<http://www.van-der-meersch.be/contact>**



#### 4.13 Viering St. Michel te Rijsel (UNP Section 591 Lille)

Foto's Henri Baetens, Filip Thiebaut.

Feesten bij de Franse Parachutisten is eten, zingen en vooral dansen. Zoals uit de foto's blijkt hebben de deelnemers uit Leuven zich laten opmerken door hun prachtige uitvoering van hun danspasjes.



Tussen ieder gerecht werd er gedanst.





Soms werd het te erg en moest er EHBO bij te pas komen. Maar wees gerust de pop heeft het overleefd, maar parachutist Duretete is nog niet over zijn verlies heen. Hij had eindelijk een vrouw gevonden die hem niet tegensprak. “C’est la vie” niet waar Philippe



**Bloemenrijk**

Mechelsesteenweg 182 3020 Herent  
Tel: 016225790 Fax: 016290413  
Openingsuren: elke dag van 9 tot 18.30 uur  
Zondag van 9 tot 16.00 uur  
Maandag gesloten

**Bloemen, planten en zoveel meer...**



**e-mail: [bloemenrijk.bvba@telenet.be](mailto:bloemenrijk.bvba@telenet.be)**



## 5. Toekomstige activiteiten

### 5.1. Door onze regionale Leuven.

#### 5.1.1. Maandelijkse schietbeurt

Wij hebben onze schiet activiteiten op de eerste maandag van de maand hervat. Deze dagen worden onder voorbehoud voorzien voor de schietsectie van de Vriendenkring Para-Commando Reg. Leuven, in de schietstand "GRIZZLY's", gelegen Burdasteenweg, 9 te 1830 - Machelen, dit van 19.00u tot 22.00u. Aanpassingen van kalender zijn mogelijk. De schutters zullen hierover tijdig verwittigd worden. Verdere inlichtingen bij onze schoot verantwoordelijke Johnny Willems. (zie bestuur)

#### 5.1.2. 13 Oktober: Mosselvestijn.

Bent u vergeten in te schrijven voor 1 oktober en wenst u toch deel te nemen, neem contact met Dompuy (zie bestuur). Hij zal zijn uiterste best doen om het mogelijk te maken.

#### 5.1.3. 16 November 2019: Jaarlijks Korpsmaal.

Schrijf deze datum al maar in uw agenda. De persoonlijke uitnodigingen komen later in uw bus terecht.

Deelnemers van verleden jaar zullen u zeggen dat het de moeite loont deel te nemen.

Het bestuur doet er alles aan om deze dag te laten uitgroeien als einde van een geweldig en actief jaar. Zij doet dan ook een geweldige financiële tegemoetkoming zodat het voor iedereen mogelijk is deel te nemen. Iedereen is welkom met partner. Ik zie jullie graag terug op 16 November.



**Pakenhof**  
praat- en eetcafé

Pakenstraat, 61

[www.pakenhof.be](http://www.pakenhof.be) 016 40.75.36

**Maandag en Dinsdag gesloten**

**Woensdag – Vrijdag open vanaf 11.00 uur**

**Zaterdag vanaf 14.00 uur zondag vanaf 10.00 uur**

**Keuken open vanaf 11.30 uur**





#### 5.1.4. 35<sup>ste</sup> Red & Black Dragon March

Onze laatste activiteit voor 2019. Voor de 35<sup>ste</sup> keer richten wij deze mars in, ter herdenking van de operatie “Red and Black Dragon”, ook bekend als “Stan en Paulis”, het was een initiatief van twee van onze leden, Walter Debloudts en Jef Vanden Eynde om deze mars in te richten.

Door omstandigheden, overdracht van de militaire nutsvoorzieningen aan een burgermaatschappij, zijn wij verplicht een andere startlocatie op te zoeken, en zijn wij terug naar de gemeentelijke zaal te Wilsele verhuisd. Ons controle punt is in de feestzaal te Holsbeek. Dit vraagt van onze vriend Herman Breurs een geweldige inspanning. Alles van nul af terug organiseren. Weg bepalen, afpeilen, controle voorzien ...enz.

Deze activiteit vergt van onze regionale ook een geweldige inspanning. De controlepunten moeten bezet worden. Men heeft hulp nodig in de zalen, inschrijvingen, controle, keuken, ...enz. **Iedereen die zich een uurtje kan vrij maken is welkom.**

## 6. Belangrijk nieuws.



### 6.1. Bevelsoverdracht bij de Special Operation Regiment (S.O.R.)



In plaats stelling door Generaal-Majoor Mark THUIS

Op 3 september gaf kolonel SBH Vincent Descheemaeker het bevel over het Special Operations regiment door aan kolonel SBH Tom Bilo. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in het TrgCe Para.

Kolonel SBH Tom Bilo werkte de eerste elf jaar van zijn carrière in diverse leidinggevende functies bij het 1ste para in Diest. Daarna werd hij verder klaargestoomd in een reeks staffuncties en door opdrachten voor de Koninklijke Militaire School. Van 2011 tot 2014 kreeg Tom Bilo de leiding over de Special Forces Group (S.F.Gp). In 2014 vertrok hij opnieuw naar de militaire staf.

Het Special Operations Regiment focust op de uitvoering van speciale operaties. Dit zijn militaire acties waarbij onconventionele technieken, tactieken en inzetmethodes gebruikt worden, uitgevoerd door speciaal hiervoor georganiseerde, getrainde en uitgeruste troepen. Zij kunnen hun acties uitvoeren doorheen het volledige spectrum van militaire operaties: geïsoleerd of in samenwerking met conventionele strijdkrachten.

Kol SBH Vincent Descheemaeker wenst Kol SBH Tom Bilot al het beste.



### 6.2. Interview van Kolonel SBH Tom Bilo aan de krant “De Zondag”

EVERE\* Een cultus van geheimhouding is doorgaans kenmerkend voor Defensie. De nieuwe chef van de special strijdkrachten, kolonel Bilo, wil de muren slopen en ons een unieke inkijk in een fascinerende wereld bieden. Maar hij waarschuwt ook voor het dreigend personeelstekort en de politieke besparingsplannen. “De geheimhouding is iets van het verleden”, meent de kolonel. “Ik leg graag uit wie we zijn en wat we doen. Ik vind het zelfs een plicht. Wij worden tenslotte betaald door de samenleving. Weliswaar ga ik niet alles



blootleggen. Ik ga niet zeggen wie die negentien vrouwen zijn die aan een opleiding beginnen, want dat kan hen in gevaar brengen. Veiligheid wordt vaak gegarandeerd door discretie. Wij werken op leven en dood.”

We hebben afspraak op de hoofdzetel van het leger in Evere, Kwartier Koningin Elisabeth. Kolonel Tom Bilo is begin deze maand aangesteld als nieuwe commandant van het Special Operation Regiment (SOR). Dat regiment is vorig jaar ontstaan als samensmelting van de Special Forces Grp en de paracommando's.

### **Hebben we die speciale strijdkrachten niet te danken aan Winston Churchill? Die wou in Wereldoorlog II elite-eenheden om vijandelijk gebied te terroriseren.**

Dat klopt. De befaamde SAS werd toen opgericht, de Special Air Service. Zij hebben briljante resultaten geboekt tijdens de oorlog. Nadien werden overal in Europa speciale eenheden opgericht. Wat ons land betreft, onderging het takenpakket weliswaar grondige wijzigingen. De aandacht verschoof naar de dekolonisatie in Afrika en de Koude Oorlog. Dat ging bijvoorbeeld over de evacuatie van landgenoten. Na de aanslagen van drie jaar geleden is een nieuw debat ontstaan over de opdracht. In ons land is toen besloten tot die samenwerking, om de terreurdreiging beter te kunnen aanpakken.

### **Wat doet uw regiment vandaag?**

Eenzijds *rapid reaction operations*. Wij moeten binnen de 24 uur een belangrijk detachement kunnen uitschepen naar een crisisgebied. Dat kan zijn om een Belg te evacueren. Of naar Haiti na de aardbeving.

### **Dat was in 2016. Waarom waren daar speciale forces nodig?**

Na die aardbeving vertrok een team van B-Fast naar daar voor medische ondersteuning. Haïti was een en al chaos: geen water, geen voedsel. Na enkele dagen begonnen mensen te plunderen. De plunders bedreigden ook de installaties en de mensen van B-Fast. Daarop werden *Special Forces* uitgestuurd om ondersteuning te bieden. Dat is dus het ene luik, de *rapid reaction operations*. Anderzijds doen wij speciale operaties.

### **Dat is wat de films tonen: gebouwen binnenvallen en terroristen neerschieten.**

Wij hebben drie types speciale operaties. Wat u noemt, is de *direct action*. Dat kan spectaculair zijn, maar komt niet vaak voor. Maar wij zijn inderdaad getraind om een gebouw te benaderen, een deur op te blazen, binnen te dringen, snel te discrimineren, gijzelaars te ontzetten, enzovoort.

### **Discrimineren?**

Onze mensen moeten in een fractie van een seconde uitmaken wie goed of slecht is. Als in het gebouw nog een poetsvrouw rondloopt, dan mag daar niet op geschoten worden. Als dat een terroriste is dan moet daarop geschoten worden. Dat klink banaal, maar is uitermate moeilijk in de praktijk. Dat vraagt veel training.

### **Wat zijn de andere types?**

Inlichtingen inwinnen en *military assistance* bieden. Dat zijn onze voornaamste opdrachten. In kader van de strijd tegen IS hebben wij een observatiepost bezet aan de Koerdische verdedigingslijn in Irak. Ik kan dat nu zeggen, omdat de operatie voorbij is. Wij zaten daar in steun van het Irakese leger. Aan de overkant zagen we de zwarte vlaggen van IS.

### **De arrestatie van terrorist Salah Abdeslam in Molenbeek; waren dat ook de *special forces*?**

Neen. Dat waren de *special forces* van de politie. Wij zijn ook getraind om een terrorist te vatten, maar op nationaal grondgebied is dat in de eerste plaats iets voor de politie. Wij kunnen wel ondersteuning geven.

### **Wie kan uw troepen inzetten? Is dat Defensie of politiek?**

Dat is altijd politiek. De regering bepaalt waar en wanneer het regiment ingezet wordt.

### **Wat moet iemand kunnen om toe te treden tot uw regiment?**

Véél. De lat ligt hoog. Fysiek sterk zijn. Mentaal sterk zijn. Doorzettingsvermogen. Maturiteit. Leergierigheid. Noem maar op

### **Geen angst kennen?**

Dat is dubbel. Wie geen angst kent, kan een gevaar zijn voor de anderen. Het is beter iemand te hebben die zijn angst in bedwang kan houden. Je moet wel risico's durven nemen. Onze slogan is: *Who Dares Wins*. Je moet mogelijk je leven riskeren voor dat van anderen

### **De lat ligt hoog, zegt u. Dreigt daarom een tekort?**



Dat is zeker zo. Maar de lat mag niet omlaag. In een klein team mag geen enkele rotte appel zitten, anders is dat team verloren. Nu het personeelstekort wordt een groot probleem voor het hele leger. Dat is te wijten aan de scheefgegroeide personeelsstructuur. Een gezonde structuur is zoals een Pyramide, een brede basis van nieuwkomers, een stevige middenlaag en een smalle top van stafleden. Zo is de doorstroming verzekerd. Wij hebben een brede basis, een smalle middenlaag en een brede top. Dat is ongezond. Veel van de stafleden gaan de komende jaren met pensioen. De middenlaag is te smal om dat op te vangen. Dat wordt een ernstig probleem. We gaan de nieuwkomers naar stafleden moeten zoeken

### **Is dat uw boodschap aan de volgende minister van defensie?**

Zeker. De scheefgroei is een gevolg van politieke besparingen. Op een bepaald moment werd er niet meer gerekruteerd. Ik hoop dat de volgende minister daar een prioriteit van maakt. Een tweede *challenge* wordt het materiaal. De vorige regering heeft de contracten vastgelegd. Nu moet het geld op tafel komen om over te gaan tot die aankopen. En dat is niet alles, dat materieel moet ook onderhouden worden. De politiekstaat echter niet te springen om geld aan Defensie te geven. Dat is een tweede waarschuwing. Veiligheid kost geld iedereen moet dat goed beseffen.

### **Misschien ligt de oplossing voor het tekort in het aanwerven van vrouwen?**

Vrouwen waren altijd welkom. Alleen is nog niemand door de selectie geraakt. Een voorbeeld van een proef is acht kilometer lopen met een rugzak van twintig kilogram. Dat is het moeilijker voor vrouwen. Maar die test is niet lukraak gekozen. Wie wil toetreden moet dat kunnen. Da lat mag niet lager, voor niemand.

### **Toch gaat u binnenkort vrouwen aanwerven?**

(Knikt) In december beginnen negentien vrouwen een intensieve opleiding voor het *deep development team*. Dat gaat over beïnvloeding en informatiewinning. In sommige samenlevingen praten vrouwen alleen met vrouwen. Daarom hebben wij hen nodig. Zij zullen in de *special forces* geïntegreerd worden, maar gaan geen deel uitmaken van een aanvalsteam voor een *direct action*.

6.3. Kolonel SBH Vincent Descheemaeker wordt op zijn beurt directeur van het Special Operations Command.



Het SOCOM coördineert de samenwerking van het SOR met de andere componenten uit de land-, lucht- en zeemacht en de medische component maar ook met buitenlandse troepen die bij een operatie betrokken worden. Met de opstart van het *Special Operations Regiment (SOR)* gaf Defensie een belangrijk signaal dat het de speciale operaties niet uit het oog verliest. Naast een sterke capaciteit op het terrein zijn echter ook planning, coördinatie en advies nodig. Daarom werd bij de Defensiestaf in Evere het *Special Operations Command (SOCOM)* opgericht. Die nieuwe entiteit moet zorgen voor een vlottere en meer doelgerichte werking bij speciale operaties.

**Glazenmaker Blanden - Glashandel Elaerts BVBA**

**Naamse steenweg 63**  
**3052 Blanden**

**0495 695891 Guy**                      **Guido.elaerts@skynet.be**

**0488 407367 Robby**                      **Robby.elaerts@skynet.be**



# SPECIAL FORCES GROUP



**PERFECT EVOLUTION**  
Unit **Sympathie**  
**M-N-**